

September 2021

Algemeen

De eerste twee weken zijn voorbij gevlogen en dat komt mede omdat er zoveel blije gezichten in de school zijn. Veel kinderen zitten met plezier in hun nieuwe groep, ze doen enthousiast mee met de lessen, ze zijn klaar om nieuwe informatie te leren. En enthousiaste medewerkers in de school die heel positief zijn over hun (nieuwe) groep. Ze zien dat kinderen goed samenwerken, elkaar helpen, meedenken in het opstellen van klassenregels en ook bediscussiëren waarom een regel belangrijk is.

Mooie voorbeelden van inoefenen van samenwerken is bv:

- samen een tekening maken, de één begint en de ander mag het potlood overnemen als die dat wil en verder gaan en er mag niet bij gesproken worden 😊.
- of samen aan opdrachtkaartjes van MI werken en tot antwoorden komen of al wandelend op een teken van de leerkracht vertellen over het weekend aan degene waar je op dat moment naast staat.

En de hoofdregel is dat je met iedereen moet leren samenwerken dus geen *blh* geroep als je met iemand moet samenwerken waar je dat nog niet vaak mee hebt gedaan. En dan ook gelijk met elkaar bespreken wat voor gevoel dat bij een ander oproept als jij degene bent waarbij *blh* geroepen wordt. Mooie en waardevolle momenten in een groepsproces dat heel goed aansluit bij de Vreedzame School.

Dit gedichtje uit de UNicef kalender (op de MR door een vader voorgelezen) past heel goed bij deze start van dit schooljaar:

Terug naar school

Zullen we weer samen spelen?

Een potje voetbal op het plein.

Misschien kunnen we dan samen zweren, dat we altijd vrienden zijn.

En zullen we in samenspraak, dan ook weer samenwerken?

Niet eenzaam, maar één samen, want samen zijn we sterker.

En als we volledig samenvallen, dan staan we samen ook weer op.

En als we samen achterlopen, gaan we allemaal voorop.

Laten we weer samen leren, zoals we eerder samenkwamen.

We zullen heus niet samenscholen, maar scholen mag weer samen.

Voorstellen nieuwe collega



Mijn naam is Marrij Opschoor.

Samen met Anneflood geef ik les aan groep 4b. Ik ben een nieuw gezicht op De Rank. Tot de zomervakantie werkte ik bijna 17 jaar op Het Kompas in Lexmond. Ik ben getrouwd met Chris en in maart is onze zoon Nees geboren. Wij wonen in Langerak. Chris is geboren in Bergambacht. Sinds ik hem ken kom ik heel regelmatig aan 'de overkant' en nu werk ik er dus ook. Ik kijk er naar uit om de kinderen en u te leren kennen!



Nieuwe kinderen – welkom!

We hebben twee nieuwe gezichtjes in de school, zo na de vakantie: Isa Schlappi in de rode groep en Riley Arrindell in de gele groep. We hopen dat ze snel wennen en met plezier naar school komen. Ook hartelijk welkom aan de ouders van deze kinderen en we hopen dat zij ook snel de weg naar school weten te vinden.

De Bijbel open

We zijn gestart met de verhalen uit Genesis, het eerste Bijbelboek. Dat begint met de schepping van het Paradijs, de keuzes die gemaakt worden door Adam en Eva, door de twee broers Kaïn en Abel. Ondanks hun keuzes blijft er hoop en dat blijkt wel bij de verhalen van Noach en de enorme watervloed die God stuurt, nadat Noach de opdracht had een ark te bouwen. Het beeld van de ark op de golven en van alle dieren twee aan boord, staat op ons netvlies. Jezus gebruikt dat verhaal van Noach om mensen te waarschuwen (in Matthëus 24: 32-42). Mattheüs heeft alles opgeschreven zodat wij nu alle woorden en verhalen die Jezus vertelde nog kunnen lezen en daardoor worden wij ook gewaarschuwd. Jezus komt terug en als je Hem kent en met Hem omgaat zoals Noach dat heeft gedaan, mag je voor altijd bij Hem horen. De regenboog is daar nog altijd een symbool voor. Volgende week starten we alweer met verhalen voor de dienst Kerk en School die op 3 oktober in alle kerken is.

Lied van de maand september

Voor de groepen 1 t/m 4 is dat: Diep, diep, diep als de zee. Te beluisteren met [deze link](#)

Voor de groepen 5 t/m 8 is dat: De Heer is mijn herder. Te beluisteren via [deze link](#)

Zoals u ziet hebben we nu een lijst met een maandelied voor de jongste en oudste kinderen. Leerkrachten van de Ichthus en De Rank hebben deze lijsten samen opgesteld. De liedlijst is ook naar de kerken gestuurd en daar proberen ze elke maand het maandelied een keer in de kerk te zingen. Zo hebben we een muzikale aansluiting tussen kerken en scholen.

Vreedzame School



We horen bij elkaar

De eerste twee weken van het schooljaar noemen scholen vaak 'Gouden Weken'. In deze weken wordt veel gedaan om een positief klassenklimaat te bevorderen. Het eerste thema van onze methode 'Vreedzame school' wordt helemaal behandeld. Het thema heet 'We horen bij elkaar'. In deze lessen worden kennismakingsoefeningen gedaan, zoals 'zoek iemand die'. Er worden wat extra energizers gedaan, zoals zonder praten op alfabetische volgorde gaan staan in de klas. Ook wordt er extra gelet op de schoolregels en groepsregels en maken de groepen afspraken met elkaar. Tijdens de startgesprekken liggen deze afspraken in de groep en vragen we u als ouder om deze ook te tekenen. Zo weet uw kind dat u deze afspraken ook

kent.

De schoolregels zijn ook dit schooljaar weer van kracht. Iedere maand staat er één schoolregel in de schijnwerpers. Deze maand is dat :

Op de gang ben je stil en loop je.



Pleinen

Donderdag 16 september wordt het kleuterplein weer gevuld met nieuwe speelwerktuigen. Ze zijn een hele dag bezig met alles plaatsen en stellen. Het wordt echt heel mooi en we kijken er naar uit, alhoewel de kinderen zich deze weken ook zonder toestellen prima vermaakte en allerlei spelletjes gingen doen. Grappig hoe snel kinderen zich aanpassen aan een andere situatie.

*16 september mag en kan het kleuterplein **niet** gebruikt worden! Die dag maken de kleutergroepen gebruik van de hoofdingang voor het binnenkomen en weggaan. De rode groep wordt om 8.20 uur bij de voordeur opgehaald, de gele groep om 8.30 uur en de blauwe groep om 8.40 uur. Bij het naar huis gaan, is het eerst de rode groep om 13.50 uur, de gele groep om 14.00 uur en de blauwe groep om 14.10 uur en dat ook deze dag bij de hoofdingang. Kinderen van de BSO verzamelen voor één keer op het grote plein aan de kant van de Lorentshof.*

In de herfstvakantie wordt het klim- en klautergedeelte op het Grote plein weer gevuld met toestellen, gelukkig past dat precies in de vakantie. Daar komt het toestel dat door de leerlingenraad is uitgekozen, hun stem heeft dus iets betekend.

Wereldwijde opschoondagen

In de week van 13 september is er een wereldwijde opschoonweek met als doel zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. We zijn benaderd of we mee willen helpen Schoonhoven 'op te schonen'. We hebben 'ja' gezegd. Door mee te doen worden kinderen zich meer bewust van het effect van alles laten slingeren op straat en ook hoe de omgeving opknapt, als je het schoonmaakt. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor deze planeet/ voor onze omgeving en dat sluit heel mooi aan bij de Vreedzame School, waarin we kinderen leren verder te kijken dan je eigen tafel of huis.



Vanaf groep 3 gaat elke groep tijdens de gymtijd op dinsdag 14 en woensdag 15 september aan de slag. Er is een rooster gemaakt welke groep waar gaat schoonmaken. De stokken, plastic handschoenen en vuilniszakken worden geleverd door Krimpenerwaard Schoon. We maken zo met elkaar onze omgeving een stukje mooier.

Actuele en informatieve film van De Rank



We gaan een actuele en informatieve film maken over onze school. In deze tijd kan het helpen om (nieuwe) ouders en andere belangstellenden niet alleen een beeld van de school te geven door het geschreven woord, maar juist ook door een 'echte' inkijk te geven in de school. We laten zien hoe een schooldag op De Rank eruitziet en waar wij voor staan. We zijn heel trots op onze mooie school en brengen dat graag in beeld. Juf Paulien heeft het script voor die dag geschreven en er komt een bevriende cameraman de opnames maken, hij gaat de film ook monteren. Dinsdag 14 september worden de opnames op school gemaakt. De film zal op onze website en facebookpagina gezet worden en met alle ouders gedeeld worden.

Bij de opnames houden we uiteraard rekening met de privacy van uw kind. In parro hebben veel ouders al aangegeven of de kinderen in beeld gebracht mogen worden. Er zijn ook ouders die dit nog niet hebben gedaan. We brengen volgende week alleen kinderen in beeld die daar toestemming voor hebben van u.

Mocht u de privacy-voorkeuren nog eens willen bekijken of aanpassen, dan kan dat in parro. Klik op Instellingen – > overzicht privacy-voorkeuren – > dan per categorie aangeven of uw kind in beeld mag komen.

De categorieën zijn: parro, nieuwsbrief, schoolgids, socialmedia, website en deelname aan onderzoeken. Indien u de privacy-voorkeuren niet opgeeft zullen wij uw kind **niet** in beeld brengen.

Mocht u denken: ik zie mijn kind nooit op de foto in parro of op facebook of website? Dan is het waarschijnlijk zo dat u hiervoor geen toestemming hebt gegeven.



Ouderbijdrage – anders innen

We hebben besloten – met goedkeuring van de MR - om de schoolbijdrage *anders* te gaan innen.

U krijgt via Schoolkassa digitaal de factuur en kunt ook via Schoolkassa aangeven of u de bijdrage in één of twee termijnen wilt betalen.

Het bedrag voor kinderen t/m groep 4 is anders dan die van groep 5 t/m 8 omdat die ook alvast sparen voor het kamp. [Via deze link](#) kunt u de aanpassingen precies nalezen en lezen hoe u uw wens aan kunt geven. Het geld komt echt 100% ten goede aan de kinderen dus we verstoppen het niet in een speelwerktuig of in rekenmaterialen. Het zijn de schoolreisjes en/of excursies die we juist hiervan kunnen doen. U kunt ook denken aan een drankje op een sportdag of bij voetbaltoernooi, cadeautje/groepscadeau met sinterklaas e.d..

We hopen dat u deze bijdrage weer wilt betalen. Alvast bedankt namens de kinderen.



Ouders gevraagd

Bent u op zoek naar een grotere betrokkenheid bij school? Op zoek naar een manier om nog meer te weten over de school of onderwijs? Dan zien wij mogelijkheden om u te betrekken 😊. Bent u meer een denker en nieuwsgierig

naar beleid en welke keuzes er gemaakt worden? Dan zoeken we een ouder die in **GMR** wil deelnemen. Dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin van elke PCPO school een leerkracht en een ouder zit en meedenkt en meebeslist over beleid. Er zijn 6 overleggen en die zijn in de avond. Mocht u meer willen weten dan kunt u mailen met Liesbeth Broere, l.broere@pcb-derank.nl , zij zit namens het team in de GMR.

Bent u meer een doener en heeft u ook af en toe over dag tijd? Dan hebben we een plek in de **AC**, dat is de activiteitencommissie. Zij ondersteunen bij het organiseren van vieringen en andere extra activiteiten, zoals schoolvoetbal, Koningsspelen ed. De vergaderingen zijn 's avonds maar de ondersteuning is vaak overdag op verschillende dagen. Mocht u meer willen weten over de AC, dan kunt u mailen naar activiteitencommissiederank@gmail.com. Dit zijn wel interessante plekken om anders of nog meer betrokken te zijn bij De Rank.



Vakanties 2021-2022	
Herfst	18 t/m 22 oktober 2021
Kerst 2021	24 dec. 12.00 uur t/m 7 jan. 2022
Voorjaars	28 febr. t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag/Pasen	15 en 18 april
Meivakantie	25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag	26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag	6 juni
Zomervakantie	11 juli t/m 19 augustus

Studiedagen 2021-2022 – leerlingen vrij
17 september, 15 oktober, 31 januari 16 februari, 7 maart (de middag), 19 april, 17 juni. Groep 8 ook op 28 januari 2022. Groep 1 t/m 3 op 3 december vanaf 12.30 uur.

Tenslotte

[\(Waar je woont op deze wereld\)](#)

Dit lied hebben op onze startvergadering 26 augustus met elkaar gezongen en het sluit aan bij een nieuw schooljaar, nieuwe kansen, een nieuwe weg en samen op weg gaan, samen werken en samen met God.

Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton,
elke dag is er nieuw leven
elke dag een nieuwe zon;
elke dag een nieuwe kans
om opnieuw op weg te gaan
en te zoeken naar het wonder
van de Heer in ons bestaan.

Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton,
tussen haat of tussen liefde
elke dag is er een zon;
elke dag een nieuwe kans om
't woord van Christus te verstaan.
Door de ogen van de ander
kijkt de Heer ons steeds weer aan.

Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton,



tussen twijfel, tussen hopen,
elke dag is er een zon;
elke dag een nieuwe kans ook
samen weer op weg te gaan.
Samen werken in Zijn liefde,
samenwerken in Zijn naam.

