

Oktober 2021

## Algemeen

De eerste vakantie van het schooljaar staat bijna alweer voor de deur. Dat betekent dat er al weer bijna 7 schoolweken achter de rug zijn. De Gouden weken zijn afgerond, het gewone lesrooster wordt gevolgd en afspraken en regels zijn meer duidelijk en de groepsplannen zijn klaar. We hadden een feestelijk opening van de Kinderboekenweek bedacht maar die viel letterlijk en figuurlijk in het water. Hopelijk lukt het om de vossenjacht met ouders en beroepen nog wel de komende periode te regelen. Het is ook zo leuk om het enthousiasme bij ouders en kinderen te merken en dat maakt dit soort activiteiten echt feestelijk en geeft ook zo'n *samen* gevoel.



We willen dit jaar weer *samen* met ouders naar kinderen kijken en ze volgen, *zien* hoe ze zich ontwikkelen. Laten we ons *samen* blijven verwonderen over de kinderen en over de natuur, over eten en drinken (voor lang niet iedereen vanzelfsprekend), over leesboeken (het is tenslotte Kinderboekenweek), over familie, over

gezondheid (ook lang niet altijd vanzelfsprekend), over de dingen die op onze weg komen en die we samen delen. Laten we echt ZIEN, naar onszelf, naar elkaar en de ander aankijken met ogen vol liefde, nieuwsgierigheid en verwachting.

Bijzondere data
13 oktober: Opening boekenzwerfstation
15 oktober: Studiedag alle IIn vrij
18 t/m 22 oktober: Herstvakantie
1 november: MR
3 november: Dankdag 8.30 uur Hoeksteen
4 november: AC
8, 9, 10, 11 november POPgesprekken gr 8
12 november: Nieuwe maandbrief



## KinderzwerfboekStation bij De Rank

Alle kinderen moeten kunnen lezen!

Naast de voordeur van De Rank wordt een KinderzwerfboekStation opgericht op woensdag 13 oktober. Om 10:30 uur komt burgemeester Cazemier het boekenstation feestelijk openen. Daarna kunnen alle kinderen hier terecht voor een zwerfboek.

## Wat zijn zwerfboeken?

Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerfen van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, KinderzwerfboekStations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer zijn!

## Waarom is lezen belangrijk?

Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school. Kinderen die lezen hebben een betere taalontwikkeling en een grotere kans op een goede toekomst.

## Help mee met het inzamelen van kinderboeken!

In oktober en november zamelen we kinderboeken in voor dit KinderzwerfboekStation. Wij roepen de kinderen op om een (gelezen) kinderboek mee te nemen van huis. Lever deze in bij de meester of juf. Tips voor goede boeken:

- het boek is bestemd is voor kinderen t/m 14 jaar
- het boek ziet er aantrekkelijk uit
- het boek is tijdloos (Pluk van de Petteflet) of redelijk recent (van na 2001).

## Inloop opstarten

Omdat de coronamaatregelen minder nodig zijn, willen we ook weer ouders de gelegenheid geven om in het lokaal van hun kind te komen kijken. Grote groepen ouders in een keer willen we voorkomen en daarom hebben we onderstaande afspraken gemaakt wanneer ouders van de drie kleutergroepen aan de beurt zijn. Na de vakanties wisselen we van dag met het idee dat de ene dag soms beter uitkomt dan de andere dag.

Na herfstvakantie	Na kerstvakantie	Na voorjaarsvakantie	Na meivakantie
Dinsdag: rood	Dinsdag: geel	Dinsdag: blauw	Dinsdag: rood
Woensdag: geel	Woensdag: blauw	Woensdag: rood	Woensdag: geel
Donderdag: blauw	Donderdag: rood	Donderdag: geel	Donderdag: blauw

Voor groep 3 t/m 8 geldt dat ouders de eerste week na de herfstvakantie elke ochtend even binnen mogen lopen. Kwart over 8 gaat de deur open, om half 9 beginnen met de les. Daarna wordt voor deze groepen de woensdag een vaste inloopmoment van kwart over 8 tot half 9. Uw kind moet met u mee naar binnen om u zijn of haar werk te laten zien. Voor dit moment geldt dat het niet de insteek heeft om een soort voortgangsgesprekje met de leerkracht te hebben. Mocht u de leerkracht willen spreken over werk of gedrag dan kunt u altijd een gesprek aanvragen via Parro of de mail.



## De Bijbel open

We gaan verder met de verhalen van Abram uit Genesis. Abram wordt door God op reis gestuurd zonder atlas, kaart of zonder te weten waar naar toe en toch doet hij het. Hij gaat met alles wat hij bezit op reis en weet dat God met hem mee gaat. Onderweg belooft God de familie van Abram het hele land Kanaän. Later moet Abram kiezen welk deel van het gebied hij wil omdat het land te klein wordt voor hem, al zijn vee en voor zijn neef Lot. Hoe kiezen wij? Wegen we alles tegen elkaar af of doen we wat het eerst in ons op komt? Kiezen we wat voor ons het meeste oplevert? En als er dan oorlog in het land komt (of als kinderen ruzie hebben) dan moet je weer kiezen of je iemand gaat helpen die vroeger lelijk tegen jou gedaan heeft of dat je dan niet gaat helpen? Abram gaat Lot wel helpen. God vertelt Abram dat Sara een kindje gaat krijgen maar dat is bijna onbegrijpelijk omdat Sara al zo oud is. Maar voor God is niets onmogelijk en als Abram voorbede doet voor de inwoners van de stad Sodom – een goddeloze stad – dan spaart God op dat moment de stad. Abram realiseert zich dat God heel trouw is en dat willen we de kinderen graag vertellen, God gaat ook met ons mee en Hij wil graag bij ons leven betrokken worden.

## Lied van de maand oktober

Voor de groepen 1 t/m 4: Onder, boven, voor en achter – via [deze link](#) te horen en te lezen.

Voor groep 5 t/m 8: Dank U voor de wond'ren die gebeuren en via [deze link](#) te horen en te lezen.

Het thema van Dankdag 3 november is: *Oordeel niet, maar **kijk** liefdevol naar de ander, Jezus deed dat ons voor. Het verhaal uit Lucas 7: 36-50 staat centraal en gaat over de vrouw die de voeten van Jezus zalft.*

De dienst vieren we in de Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2. Het is de bedoeling dat u uw kind die dag om 8:20 uur bij de Hoeksteen brengt. U bent ook van harte welkom bij deze dienst die geleid wordt door ds. Agnes Gooijer en mede voorbereid wordt door juf Paulien en ouders uit de SAR. We lopen na de dienst met de kinderen naar school. Er is in de kerk oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar, *de vraag is of er een ouder is die dat in de kerk zou willen doen, speelgoed is volop aanwezig. Aanmelden via [p.horst@pcb-derank.nl](mailto:p.horst@pcb-derank.nl)*

## Zendingsproject – Goede doel

We zijn al begonnen met sparen en dat doen we voor het Moeder- en Babyfonds van Compassion. Zoals Compassion zelf op de [website](#) schrijft:



*“Elke 5 seconden sterft er een kind ergens op deze wereld. Dat zijn 6,3 miljoen kinderen per jaar. Daarvan zijn 5,3 miljoen kinderen tussen de nul en vijf jaar oud. Bijna de helft hiervan overlijdt zelfs in de eerste maand na de geboorte. De hoogste sterftcijfers zijn die van de armste gebieden op deze wereld. Veel kinderen overlijden daar door oorzaken die te voorkomen zijn, Zoals complicaties bij de bevalling, ondervoeding,*

diarree en gebrek aan inenting. Door extreme armoede hebben moeders en baby's vaak geen toegang tot goede basiszorg.

Het Moeder- en babyprogramma (onder de naam 'Survival') geeft kwetsbare moeders en kinderen een gezonde start. Onder andere door:

- Toegang tot verloskundige hulp en gezondheidszorg
- Extra eten en voedingssupplementen
- Hygiëneproducten, dekens en andere benodigdheden voor de baby
- Bezoek aan huis bij de moeder
- Opleiding voor de moeder zodat zij een inkomen kan verdienen
- Bijeenkomsten op het Compassion-project waar de moeder steun en vriendschap krijgt van andere moeders"

Spaart u ook mee voor deze moeders en kinderen? In de lokalen zijn thermometers opgehangen die het opgehaalde spaargeld in beeld brengt en de leerkrachten brengen het steeds weer onder de aandacht van de kinderen. Elke maandag komt het potje voor het sparen naast de kaars te staan en kunnen kinderen geld erin stoppen. Misschien heeft u geen muntgeld meer in huis? Dan mag u het ook papiergeld voor een langere periode erin doen of een gift doen op NL18RABO0306294788 o.v.v. Compassion. We willen kinderen graag meegeven dat niet iedereen het zo goed heeft als wij en dat we kunnen en mogen delen. Deelt u mee?

## Wereld clean-up day



Op 18 september was World Clean Up Day. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben op 14 en 15 september de aftrap gedaan. Dinsdag de hele dag en woensdag een paar uur hebben de groepen het schoolplein en de wijde omgeving van de school afgestruind met knijper en afvalzak om zo het zwerfafval van sigarettenpeuk tot autoband uit de buurt te verzamelen. Van tevoren werden ze ingelicht (zie

foto) over het hoe en wat van de actie met als doel ook bewust te zijn van hoe belangrijk een schone leefomgeving voor mens en dier is. Wat een enthousiasme lieten ze zien! Na afloop van iedere groepsactie werd het afval verzameld en gewogen. De winnende groep werd getraakteerd op een zakje chips en het lege zakje werd natuurlijk netjes in de vuilnisbak gedaan. Opbrengsten van de groepen alleen maar rond de school – wel schrikken hoeveel er gevonden is. Groep 8b baalde want zij hadden twee straten waar amper iets lag en willen graag een andere keer op een andere plek nog opruimen en zo horen wij het graag!

Groep 3	2 kg	Groep 6b	8 kg
Groep 4a	1,5 kg	Groep 7	7 kg
Groep 4b	4 kg	Groep 8a	25 kg
Groep 5	9 kg	Groep 8b	1,5 kg
Groep 6a	9 kg	Samen:	67 kg



**WELKOM !**

Welkom aan nieuwe leerling

Lieke Stuurman is 4 oktober 4 jaar geworden. Ze mag nu elke dag naar school en we wensen haar heel veel plezier in de blauwe groep. Ook welkom aan haar ouders!

## Absent melden via Parro

Parro heeft dit schooljaar een nieuwe functie. U kunt uw kind in de app ziekmelden. Het is fijn als u dit voor 8.15 doet. Dan hebben de leerkrachten tijd om uw melding te lezen. U kunt daar ook aangeven wanneer u een tandarts of doktersbezoek heeft. Dit kunt u zelfs inplannen. Uw melding komt rechtstreeks in ons systeem daarom is het handig als u altijd een einddatum aangeeft. (Anders blijft uw kind op ziekgemeld staan.)

## Gedrag en regel van de maand

Elke dag hebben we er mee te maken. Gedrag..... thuis, op straat, op de club, op school. Hoe gaan we met elkaar om? Op zo'n manier dat het voor iedereen veilig voelt. De omstandigheden voor iedereen zo zijn, dat we het fijn hebben en je je werk goed kunt doen.

Elke dag moeten we daar aandacht aan besteden. Ook op school dus. En we blijven leren. De kinderen en de leerkrachten ook. Op 17 september hadden we als team een studiemoment "**Hoe kun je omgaan met 'moeilijk gedrag' in de groep?**"

Tot ongeveer aan de herfstvakantie zit de groep in een stormingsfase. Wie is er bijvoorbeeld de leider in de groep? Hoe zorg je als leerkracht voor de positieve sfeer in de groep? We kregen als leerkracht weer veel bruikbare tips hoe je om kunt gaan met moeilijk gedrag. En natuurlijk geven we ook wekelijks de lessen "Vreedzame school". Om het gedrag aan te leren hoe wij op de Rank met elkaar om willen gaan.

Om dat extra concreet te maken, hebben we een gedragsregel van de maand. Voor deze maand is dat de **regel**:

## Kinderen luisteren naar iedere volwassene en doen wat er gezegd wordt.

Deze regel hangt op 3 plekken zichtbaar in de school en wordt regelmatig herhaald. Want we gaan ervan uit dat, door het regelmatig te herhalen, de regel blijft hangen.



Kinderen luisteren naar iedere volwassene en doen wat wordt gezegd.

## Algemene informatie over drie feesten in de maand oktober

**Soekot of Loofhuttenfeest** is een joods feest dat zeven dagen duurt (4 t/m 12 oktober) en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten (de voorouders van de Joden) veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Volgens het gebod dient men gedurende dit feest in een **Soeka** ofwel loofhut te verblijven. Vaak wordt hiervoor een hut in de tuin of op een balkon gemaakt. Daarbij is het een vereiste dat door de dakbedekking de sterren zichtbaar blijven; vandaar dat het dak met "loof", bijvoorbeeld riet of dennengroen, is afgedekt. Soekot is vooral een feest dat thuis gevierd wordt, met veel gasten. Het eten van een maaltijd in een dergelijke hut geldt al als vervulling van het gebod, hoewel het er meer mee overeenkomt als men, indien mogelijk, ook erin overnacht, wat ook wel wordt gedaan. De loofhut wordt verder versierd met vruchten en groenten.

**Hervormingsdag** is op 31 oktober en is een herdenkingsdag in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen t.a.v. de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel in Wittenberg gespiekerd zou hebben. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk en in de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.

Luther wilde de kerk terug brengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. In de Rooms-katholieke Kerk van toen waren deze zaken volkomen op de achtergrond geraakt. Luther wilde de centrale boodschap van het Evangelie, de vergeving van de zonden door het bloed en offer van Jezus Christus, weer centraal stellen. Rond deze dag wordt in de protestantse kerken veelal geprekeerd uit de brieven van Paulus.

**Halloween** is van oorsprong een oud Keltisch feest en in de Keltische kalender is 31 oktober de laatste dag van het jaar. Het nieuwe jaar begint weer op 1 november. Als alles goed was gegaan, was de oogst binnengehaald (voordat het te koud zou worden) en was er dus reden voor een oogstfeest. De Kelten in Groot-Brittannië geloofden ook dat de doden van het jaar dat ten einde was, op 31 oktober uit hun graf zouden komen om bezit te nemen van nog levende mensen. Je kon de boze geesten bij jezelf weglokken, door voedsel voor je deur te leggen. Om deze doden verder af te schrikken, droegen de levenden allerlei dierenmaskers en huiden. Ze verzamelden zich rond grote vuren die de druïden (een soort priesters) hadden aangelegd. Deze vuren waren bedoeld om de boze geesten weg te jagen en om offers te brengen. Dat is Halloween.

We besteden op school geen aandacht aan Halloween. Als het ter sprake komt in de (hogere) groepen dan gaan we erop in vanuit de christelijke insteek. De Bijbel leert ons dat doden niet uit hun graf komen om bezit te nemen van de nog levende mensen. Gelukkig hoeven we daar niet bang voor te zijn en hoeven ons niet te beschermen door te gaan griezelen of door voedsel voor een deur te leggen. Wij mogen geloven in het Licht. God is liefde en houdt van mensen. Hij kwam naar de wereld om de te laten zien wie Hij is en Zijn licht willen wij laten stralen.

## Gebruik van kaartjes

Op school hebben we de regel dat kaartjes of andere spullen die verzameld worden **niet** onder schooltijd uit tassen of broekzakken komen. Dat geldt voor Pokémonkaartjes (veel vechtfiguren en situaties die ook nog eens niet passen bij wat we als school willen meegeven aan kinderen) en ook voor voetbalplaatjes o.i.d. Er wordt onder schooltijd, dus ook niet in pauzes, niet 'gehandeld'. Als we de kaartjes toch gebruikt zien worden dan worden ze na een eerste waarschuwing door de leerkracht bewaard in hun la en krijgen kinderen ze na schooltijd weer terug.

## Tenslotte

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein -  
Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer  
daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.....

