

December 2021

## Algemeen



In een krant stond het volgende artikel “Deze crisis is een les in traagheid”, het sprak aan. (Dit even helemaal los van bedrijven die over de kop dreigen te gaan of bazen die niet meewerken in werktijden als kinderen weer thuis komen te zitten). In dat artikel werd aangegeven dat we in onze maatschappij gewend zijn dat alles snel gaat en ook snel opgelost wordt, ‘we fixen dit wel even’. Dat lukt nu dus niet, en dat is slikken! Net zoals het idee dat we de werkelijkheid naar onze hand kunnen zetten. Ook dat blijkt niet te lukken, aan welke knoppen er ook gedraaid wordt! We zullen los moeten laten wat we zo graag vast willen houden. Door te accepteren dat we niet alles kunnen fixen, niet alles kunnen regelen en erkennen dat er geen snelle oplossingen zijn, oefenen we geduld. Geduld wordt omschreven als *wonen in het uitstel*. Geduld is niet passief, niet onverschillig maar actief beseffen dat het leven niet alleen maar leuk is en ook op je lip bijten.

### Bijzondere data

13 dec. MR

24 dec. ochtend  
Kerst in de groepen  
12.00 uur start Kerstvakantie

10 jan. Eerste schooldag 2022

17 jan. AC

21 jan. Maandbrief

We zitten ook in de Adventsperiode (zie [vorige maandbrief](#) met informatie hierover) en dit is geen periode van uitstel maar van verwachten/uitkijken naar. Heel bewust is het vier weken verwachten, elke week een kaars erbij aan, voorbereiden op het Kerstfeest, als we de geboorte van het kindje Jezus vieren. Hij wil aansluiten in ons leven, ook nu, als we niet alles zomaar kunnen fixen, als we geen grip hebben op de knoppen waar aan gedraaid kan worden. Deze Adventstijd is juist een tijd van hoopvol vooruit mogen kijken, weten dat God de wereld waar Hij aan begonnen is niet loslaat en ons ook nu een nieuw begin geeft in Zijn Zoon Jezus. Kerst, een mooi feest, een prachtig gegeven om met die kennis Kerst te gaan vieren.



## Corona

Via de mail heeft u al informatie ontvangen en het lastige voor iedereen is dat de protocollen steeds aangepast worden.

- De zelftesten die nu opeens wel gebruikt mogen worden als meetinstrument, scheelt heel veel reizen, maar vraagt ook wel verantwoordelijkheid om het stokje ver genoeg in de neus te doen zodat er een uitslag komt die klopt.
- Iedere huisgenoot moet nu bij een positief geteste huisgenoot in quarantaine, ook al is iemand gevaccineerd. Alleen huisgenoten die recent corona hebben gehad zijn daarvan uitgesloten.
- Iemand die net corona heeft gehad – tot 8 weken na de eerste klachten – mag wel naar school, naar buiten en hoeft niet te testen, ook niet als die verkouden is.

We doen ons best om duidelijk en op tijd te zijn in ons handelen.

Vier zelftesten zijn meegegeven aan leerlingen van groep 6,7 en 8, en u kunt ze de komende twee weken twee keer per week preventief of met lichte klachten gebruiken. Na de Kerstvakantie komen er weer nieuwe als het goed is. We blijven handen wassen bij binnenkomst, mondkapjes in de gangen voor alle volwassenen en de kinderen van gr 6,7 en 8, we mengen geen groepen met leeractiviteiten tenzij 1,5 m echt gewaarborgd is, maar niet met meer dan 2 leerlingen.

## Typecursus via LOI Kids

Mocht u in deze tijden dat kinderen vaker thuis zijn iets nuttigs willen doen met of voor uw kind, dan is het misschien een optie om een online typecursus voor uw kind te kopen? Ze worden vooral aangeboden vanaf groep 5 of 6. Op school past het aanbieden van een typecursus niet in het lesrooster, dat zit al zo vol met alles wat moet en de manier waarop wij dat ook goed willen doen.

LIO Kids biedt cursussen aan en via [deze link](#) kunt u informatie vinden, maar er zijn ook nog andere aanbieders, zoals Type Topia en via [deze link](#) vind u daarover informatie.



Deze weken vertellen we de verhalen vanuit de eerste vier boeken van het Nieuwe testament. Daarin wordt de komst van de Zoon van God beschreven.

*Beloven* en *vertrouwen* zijn de themawoorden van deze week: De engel belooft Zacharias een zoon maar die gelooft dat niet, want ze zijn oud en hebben al zo vaak om een kind gebeden. Dat niet vertrouwen op wat God belooft, maakt dat zijn mond gesloten wordt tot en met de geboorte van zijn zoon Johannes.

Maria ziet ook een engel, zij is jong en ongetrouwd en zij zal ook een zoon krijgen. God zelf zal zorgen dat het kindje bij Maria gaat groeien. Maria vertrouwt dat wat God belooft goed zal zijn. Maria gaat naar haar tante Elisabeth die dus ook zwanger is, ze is zo blij dat ze een lofzang gaat zingen: *God, mijn redder, heeft aan mij gedacht. Nu zullen mensen altijd zeggen dat ik bevoorrecht ben, terwijl ik maar heel gewoon ben. Het is fantastisch wat God doet. Hij laat zien hoe machtig Hij is.*

Jozef, de a.s. man van Maria krijgt een droom. God kan een droom gebruiken om mensen iets te vertellen (denk maar aan de dromen van Farao en van koning Nebukadnessar en van Jozef met zijn mooie mantel). Jozef hoort dat zijn a.s. vrouw zwanger is en dat hij met haar moet trouwen omdat het geen gewoon kind is, maar een kind waar God zelf voor gezorgd heeft dat het groeit. De naam die de zoon moet krijgen is Jezus – God redt!

En dan volgen de verhalen van de Koning die geboren wordt, in een stal en iedereen die dat moet weten. Herders komen in de stal, de wijzen weten de stal ook te vinden. Het Licht dat Jezus verspreidt in zijn leven maakt alles anders.

### Liederen van de maand december:

Voor de groepen 1 t/m 4: Vrolijk Kerstfeest - <https://youtu.be/Efov2bkMLPs>

Voor groep 5 t/m 8: Komt allen tezamen -

[https://www.youtube.com/watch?v=z0jRm-czw7o&ab\\_channel=KindertheaterKnettergek](https://www.youtube.com/watch?v=z0jRm-czw7o&ab_channel=KindertheaterKnettergek)

### Gedrag en regel van de maand

We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Dat is een hele mooi mooie zin. Maar hoe doe je dat dan? Wat is dat, respectvol? Dat is bijvoorbeeld als je kwaad bent, ga je niet slaan, schoppen of krabben, maar probeer je eerst te praten. Als dat niet lukt ga je naar een juffrouw of een meester. Het is ook dat je iemand niet beoordeelt op zijn of haar uiterlijk.

Dat je naar elkaar luistert en elkaar uit laat praten. Iemand mag een andere mening hebben.

Uitlachen en roddelen vinden we niet goed, want dan maak je iemand belachelijk.

Ook als je je ongevraagd met iemand bemoeit is niet altijd respectvol. Misschien wil diegene dat namelijk helemaal niet.

We laten iedereen meedoen. Zo voelt iedereen zich welkom en gezien.

Dit zijn een paar praktische voorbeelden hoe je respectvol met elkaar om moet gaan. En soms is het best moeilijk.

Ook voor ons als volwassenen. Daarom is het goed om hier bewust van te blijven.

Iedereen wil zelf ook respectvol behandeld worden. En dat begint bij jezelf naar de ander.



### Socials

Volgt u De Rank al op facebook en/of instagram? Zo vindt u ons:

Facebook: @pcbderankschoonhoven

Instagram: pcbderank

Mocht u geen facebook of instagram hebben, u kunt de berichten ook vinden op onze website [www.pcb-derank.nl](http://www.pcb-derank.nl) onder nieuwsberichten. Soms krijgen we de vraag waarom niet alle kinderen in beeld gebracht worden. Dat heeft alles te maken met AVG. Wij

brengen alleen kinderen in beeld die daar van u als ouder toestemming voor hebben. Wij kunnen die informatie vinden in parro. U kunt daar bij instellingen de privacy-voorkeuren aangeven.

De Rankfilm staat ook online. Heeft u hem al gezien? [https://youtu.be/SEs7jll\\_prA](https://youtu.be/SEs7jll_prA)

## Bericht van juf Dorien en sponsorloop collega's

Begin september mocht ik een week mee naar Congo om het mooie werk van Stichting Etike te zien en was erg onder de indruk hiervan. We hebben veel projecten bezocht, waaronder een tienermoederhuis en we zijn in verschillende ziekenhuizen geweest. Als juf sprak vooral het bezoek aan de school Ecole Kama mij erg aan. Op deze school is enorm veel behoefte aan lesmateriaal, kinderboeken en schoolspullen. Ik ben heel blij dat wij, als Rank, deze school ook gaan helpen! Vanaf februari wordt het zendingsgeld van de Rank besteed aan hulp voor Ecole Kama en in april gaan we met de kinderen een sponsorloop organiseren voor dit goede doel. Tegen die tijd hoort u hier uiteraard meer over. Als collega's willen wij natuurlijk ook ons steentje bijdragen. Daarom gaat een aantal collega's meedoen met de oliebollenloop op 31 december. Als u wilt, kunt u ons hiervoor sponsoren, in de bijlage staat een QR code die u kunt gebruiken. Maar bewaart u ook nog wat voor de echte sponsorloop van de kinderen in april? Op de website van Stichting Etike staat een uitgebreider verslag mijn bezoek aan Ecole Kama. Dit is te lezen via <https://stichting-etike.nl/verhalen/ervaringen-in-congo-dorien-van-der-hee-leerkracht/>



Vasiliki Nikolakopoulou en Jafeth van Pelt zijn allebei aangesloten in de gele groep; Damian Kooistra is in Schoonhoven komen wonen en zit nu in de rode groep. Welkom aan de kinderen en aan hun ouders, we hopen dat ze snel zullen wennen en met plezier naar school komen.

Vakanties 2021-2022	
Kerst 2021	24 dec. 12.00 uur t/m 7 jan. 2022
Voorjaars	28 febr. t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag/Pasen	15 en 18 april
Meivakantie	25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag	26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag	6 juni
Zomervakantie	11 juli t/m 19 augustus

Studiedagen 2021-2022 – leerlingen vrij
28 januari, 16 februari, 7 maart (de middag), 19 april, 17 juni. Groep 8 ook op 31 januari 2022. Groep 1 t/m 3 op 3 december vanaf 12.30 uur.

## Ouderbijdrage

Voorgaande jaren werd de vrijwillige ouderbijdrage voor kinderen uit verschillende groepen verspreid verstuurd (oktober, januari en mei). Vanaf dit schooljaar is ervoor gekozen om de nota voor elke leerling in dezelfde maand te versturen. Oftewel: u ontvangt aanstaande maandag 13 december van Schoolkassa een bericht in Parro met daarin de betalingslink. Komende schooljaren zal dit medio oktober gaan gebeuren.

In deze betalingslink kunt u kiezen voor betalen in 2 termijnen of voor een betaling in 1 keer. Maar mocht u een andere regeling willen treffen qua betalingstermijnen dan kunt u dit altijd aangeven bij de directie [directie@pcb-derank.nl](mailto:directie@pcb-derank.nl). De nota voor de vrijwillige ouderbijdrage die u voor uw zoon/dochter van ons ontvangt zal als volgt samengesteld zijn:

Ouderbijdrage:	o.a. voor:	Bedrag:
'Vrijwillige' ouderbijdrage	Sinterklaasfeest, traktaties bij feestelijke gebeurtenissen, Paasfeest, Kerstfeest, Koningsdag, afscheid groep 8	€ 12,50
Bijdrage diverse schoolactiviteiten	schoolreisje, excursies kleuterfeest, sportactiviteiten, sparen voor niet jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals een extra activiteit rond een project of een schoolfeest.	€ 32,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>leerlingen van de groepen <b>1 t/m 4</b> ontvangen een nota van:</li> </ul>		€45
Bijdrage schoolkamp	4 jaar sparen bovenbouwleerlingen mee aan het schoolkamp in groep 8	€ 30,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>leerlingen van de groepen <b>5 t/m 8</b> ontvangen een nota van:</li> </ul>		€75

Er is bewust gekozen voor dit systeem zodat er alvast door alle leerlingen gespaard wordt voor o.a. schoolreis, excursies en kamp. En op deze manier vallen we u niet steeds lastig met het verzoek om een bijdrage, het bedrag is all-in.

## Vieringen algemene informatie

*Wat vieren we met Kerst* Met Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Volgens de Bijbel werd Hij ruim 2000 jaar geleden geboren in een stal in Bethlehem. In het kindje Jezus kwam God zelf in de vorm van een mens naar de aarde. Hij wilde niet langer een 'verre God' zijn, maar een persoonlijke Vader die dichtbij de mensen is.

*Waarom is Kerst belangrijk?* Voor christenen is het kerstfeest samen met [Pasen](#) het belangrijkste feest van het jaar. Jezus kwam namelijk als Verlosser naar de aarde: Hij wilde het weer goedmaken tussen God en de mensen, Hij wilde de lijn tussen God en de mensen herstellen/weer levend maken. Met Pasen vieren we dat Hij de duisternis – zelfs de dood – heeft overwonnen.

*Waarom vieren we dat op 25 en 26 december?*

In het westen van Europa hielden de Germanen tussen 25 december en Driekoningen een Midwinterfeest. De christelijke Germanen besloten 'hun' feest op diezelfde dag te vieren. Overigens vieren niet alle mensen eind december kerst. De Armeense christenen hebben zich niet aan de Romeinse feesten gestoord en vieren kerst – tot op de dag van vandaag – op 6 januari.

*Waarom een kerstboom?*

Dat is niet helemaal duidelijk. Volgens de één zijn de Germanen ermee begonnen, zij hingen groene twijgen in huis en lieten zoveel mogelijk licht aan om de boze geesten te verjagen. Anderen menen dat het een winterse versie van de meiboom is. Voor veel christenen is de boom het een symbool van licht en licht staat dan weer voor de geboorte van Jezus Christus, de Verlosser die Licht bracht in een donkere wereld.

*Driekoningen* Met Driekoningen wordt duidelijk dat de kleine Jezus een bijzondere opdracht in Zijn leven heeft. Want niet iedereen krijgt zomaar kraamvisite van koningen uit verre landen.

Die koningen, de Bijbel noemt hen 'wijzen', kwamen uit het oosten naar Bethlehem door een grote, heldere ster te volgen. Kunstenaars beelden het verhaal van Driekoningen graag uit. Ze stoppen er vaak allerlei verborgen betekenissen in. De drie koningen verwijzen bijvoorbeeld naar alle leeftijden van een mens. Melchior is oud en heeft een grijze baard. Caspar is van middelbare leeftijd en Balthasar, de donkere koning, is nog jong. De koningen staan ook voor alle werelddelen die vroeger bekend waren: Europa, Azië en Afrika.

Hun drie cadeaus zijn bijzonder. Jezus krijgt goud, wierook en mirre. Goud is voor een koning, wierook is voor een god en mirre is voor een dode. Dat betekent: Jezus is een koning, Hij is goddelijk én menselijk.





Een [heel mooi kerstlied](#) voor ons allen, *Kerstrnacht boven Bethlehem* (van Sela).  
En hieronder een Kerstwens vol verlangen.

### Verlangen

Niet naar een wereld,  
met de Herodessen van nu  
verlangen wij,  
maar naar een aarde  
waarop mensen  
herders durven zijn;  
niet naar een rijkdom  
ten koste van velen,  
maar naar een gemeenschap  
die mirre en goud willen delen;  
niet naar een toekomst,  
waarin geldt: eigen volk eerst,  
maar naar een aarde  
waarop gerechtigheid heerst;  
niet naar een geloof  
met de wijsheid in pacht,  
maar naar een beweging  
van ontferming,  
eens door een Kind  
op gang gebracht.

*b.s.h.*



**Het team van de Rank wenst u gezegende feestdagen.**