

April 2022

## Toen en nu

Twee jaar geleden zouden we als team een Paasmusical opvoeren voor alle kinderen. De rollen waren al verdeeld en er werd druk geoefend. Toen kwam corona en is alles afgelast. Vorig jaar wilden we het weer proberen, maar helaas, hetzelfde verhaal – het kon weer niet doorgaan. Drie keer is scheepsrecht, dus we zetten de musical toch maar weer in de kalender. Maar in december – toen er weer een lockdown aan zat te komen en 1.5 m afstand nog steeds als regel gold - hebben we besloten op een andere manier Pasen te gaan vieren.

We proberen steeds manieren te vinden waardoor kinderen beter begrijpen wat Goede Vrijdag nu Goede Vrijdag maakt en wat betekent Pasen voor ons nu? Jezus sterft aan het kruis, wordt begraven en na drie dagen is het graf leeg? Dat was toen, maar wat hebben wij er hier en nu aan?

Dat gaan we kinderen en ouders duidelijk maken in de verhalen van de komende weken en ook op 13 april. We gaan een **Paaswandeling** op de pleinen houden. Kinderen lopen **met** ouder(s) of opa en oma of met de oppas langs allerlei tafels op het plein waar allerlei experimentjes gedaan worden die duidelijk maken wat we met Pasen vieren; het gaat om niet alleen iets horen maar ook zien! En natuurlijk kan er gekleurd en geknutseld worden, en worden hartjes opgehangen in de Paastakken. En na die ronde langs alle tafels is er een korte viering op het grote plein en zingt ons schoolkoor (om en nabij 50 kinderen!!!) een aantal liedjes. We verwachten alle kinderen die middag en avond zodat we met elkaar het Paasfeest gaan ontdekken en vieren!

## Bijzondere data

4 t/m 7 april: gesprekken rond handelingsplannen

5 april; Kleurensponsorloop  
14.00 uur: uitreiking cheque

11 april: SAR

13 april: Paasviering – alle lln. worden verwacht!

15 april: Goede Vrijdag – alle lln. vrij

17/18 april: Pasen – alle lln. vrij

19 april: studiedag – alle lln. vrij

22 april: koningsspeldag met ontbijt.

25 april t/m 6 mei: meivakantie

16 mei – nieuwe maandbrief



Esmee van der Hek (gele groep), Siënna Dijkstra, Jaydee van Sasse van IJsselt (blauwe groep) en Lauren van Meijeren (rode groep) zijn alle vier 4 jaar geworden en mogen nu elke dag naar school. Wat een feest! Ook welkom aan de ouders van deze kinderen, we hopen dat zij ook snel de weg naar de leerkrachten weten te vinden als er vragen zijn.

## Kleurenloop – sponsorloop

Dinsdag 5 april is de kleurenloop voor Ecole Kama, de school in Congo, waar wij voor sparen. De kinderen zijn enthousiast op zoek gegaan naar sponsors en 5 april gaan zij lopen om zoveel mogelijk geld op te halen voor schoolbankjes voor Ecole Kama. De kinderen doen mee met de kleurenloop volgens onderstaand rooster.

**Komt u hen aanmoedigen?** Het is de bedoeling dat de kinderen die dag een wit t-shirt/trui dragen, i.v.m. de kleurenstickers die worden opgeplakt. We lopen de rondjes van 300 meter, op een aangegeven gedeelte bij het veld bij de Kamerlingh Onnesdreef, aan de kant van de bejaardenwoningen.

- -8.45-9.15 uur: groepen 1/2
- -9.30-10.15 uur: groep 3/groepen 4
- 10.30-11.15 uur: groep 5 en 6a
- 11.30-12.15 uur: groep 6b en 7
- 12.30-13.15 uur: groepen 8

Door het tellen van de kleurenstickers weten we na afloop hoeveel rondjes de kinderen hebben gelopen. Dit wordt genoteerd op de sponsorkaart en dan kan het bedrag per sponsorkaart opgeteld worden.



De kinderen krijgen hun sponsorkaart weer mee naar huis, zodat ze het geld kunnen ophalen bij de sponsors. Uiterlijk 11 april moet het geld op school ingeleverd zijn.

Na afloop van de kleurenloop, om 14.00 uur, overhandigen wij op het grote plein een cheque met een (hopelijk) mooi bedrag aan mensen van Stichting Etike. Zij zorgen ervoor dat het geld bij Ecole Kama terecht komt. U bent hierbij uiteraard ook van harte uitgenodigd! We zingen dan nogmaals de Franstalige liedjes die we hebben geleerd en overhandigen ook de tekeningen die de kinderen hebben gemaakt voor de kinderen op de Ecole Kama. Het is mooi om te zien hoe betrokken de kinderen zijn bij de kinderen en de school in Congo en hoeveel spelletjes er al op school gebracht zijn! Alvast bedankt en we zijn benieuwd naar het bedrag dat de kinderen met de sponsorloop op gaan halen!



### Gedrag

De regel van deze maand is *"In geen geval is geweld toegestaan"*.

Tjonge.... hoe moeilijk kan dit soms zijn! Want wat als iemand jou steeds dwarszit. Rotopmerkingen maakt. Je stiekem een duwtje geeft op de gang. Iets van je afpakt of je mag niet meedoen?! Dan kan de neiging groot zijn om toch iets fysieks terug te doen (voor veel kinderen het makkelijkst om te doen). Bv. terug te slaan, duwen of schoppen. En toch .... willen we dat kinderen leren om: "Stop, houd op!" te zeggen en ook nog zonder te lachen want anders heeft de ander niet in de gaten dat het

serieus bedoeld wordt.

Deze manier van reageren leert de Vreedzame School ons en het past bij onze identiteit. Op deze manier volgen we het voorbeeld van Jezus en kunnen we ervoor zorgen dat mensen liefdevol(ler) met elkaar omgaan. Het begint bij onszelf.



### De Bijbel open

We vertellen de verhalen vanuit Mattheüs, vanaf hoofdstuk 26 – we lopen als het ware de hele weg met Jezus mee: Zijn waarschuwing wat er gaat gebeuren, het laatste avondmaal met de discipelen, het moment dat Jezus de eenzaamheid in Getsemané opzoekt om met Zijn Vader te spreken, de gevangenneming, de beschuldiging en de getuigenis van ingehuurde Joodse mannen die Jezus willen doden, Petrus die tot drie keer toe ontkent dat hij Jezus kent (de haan kraait drie keer). Dan volgt de kruisiging, Zijn dood en de opstanding uit de dood, het lege graf met als boodschap, ook nog voor nu: Jezus leeft!

### Liederen van de maand april:

Voor de groepen 1 t/m 4: [De steen is weg](#)

Voor groep 5 t/m 8: [Jezus overwinnaar](#)

Vakanties 2021-2022	
Goede vrijdag/Pasen	15 en 18 april
Meivakantie	25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag	<b>26 en 27 mei</b>
Tweede Pinksterdag	6 juni
Zomervakantie	11 juli t/m 19 augustus

Studiedagen 2021-2022 – leerlingen vrij
19 april, 17 juni.

### Schoolfotograaf

18 mei komt de schoolfotograaf en er worden dit schooljaar alleen groepsfoto's gemaakt.

## Feestdagen algemeen



### Waarom heet Goede Vrijdag, Goede Vrijdag?

#### Wat vieren we met Pasen?

We gedenken in de periode van 40 dagen voor Pasen het lijden en sterven van Jezus, we denken terug aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen vierden, aan het verraad door een kus, aan Zijn veroordeling, aan Zijn lijden, Zijn kruisiging, Zijn dood. Als Jezus op vrijdagmiddag sterft, wordt het buiten opeens helemaal donker - terwijl het overdag was, het negende uur - het werd doodstil! Het kleet voor de ingang van het heilige der heiligen scheurde spontaan

doormidden. Jezus droeg de zonden van de mensen, want zelf had Hij niets fout gedaan en dat Hij zijn lijden lijdt voor onze zonden, uit liefde voor ons, maakt dat Zijn stervensdag **Goede** Vrijdag heet. Hij maakt met Zijn dood en opstanding de weg naar God voor ons open en dat is heel goed!

Jezus wordt van het kruis gehaald, in een lang stuk linnen gewikkeld en in een niet eerder gebruikte spelonk/graf gelegd met een grote zware steen voor de ingang omdat men bang was dat het lichaam gestolen zou worden. Na de dood van Jezus is het drie dagen 'stil'. Op zondag gaan vrouwen naar het graf om Jezus te balsemen, ze merken dat de steen weg is, de windsels op de grond liggen en het graf leeg is. Opeens verschijnen er twee 'blinkende' mannen die vragen: "Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, Hij leeft! Hij heeft zelf gezegd dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan!" De vrouwen rennen dan terug naar Jeruzalem waar ze niet geloofd worden omdat het voor mensen onmogelijk is om 'opstaan uit de dood' te verklaren.

God werd mens in Jezus, Jezus stierf letterlijk en werd uit de dood opgewekt tot leven. Gods machtige kracht schept leven, ook nu. Door de opstanding is de dood overwonnen en heeft de dood niet meer het laatste woord. Dat geldt niet alleen voor Jezus maar ook voor ieder die in Hem gelooft, ook wij kunnen overwinnen en eeuwig met God leven. Wat er ook gebeurt op onze weg met Jezus, de opstanding geeft ons hoop voor de toekomst. Christus leeft!

## Ramadan en Suikerfeest.

De Ramadan is een bijzondere maand voor de moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin volgens de islamieten de eerste openbaringen van de Heilige Koran aan profeet Mohammed plaats vonden. Het vasten in deze maand is in principe verplicht voor alle moslims, maar zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen, reizigers en andere mensen met verschillende redenen worden uitgezonderd van het vasten. Het is de maand wanneer er tussen zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Dit jaar duurt het vasten vanaf 3 april tot 4 of 5 mei. Het vasten houdt in dat er niet wordt gegeten, gedronken en gerookt als de zon schijnt, als de zon op is. De maand Ramadan is meer dan alleen vasten, voor moslims staat deze maand in het teken van het reinigen van lichaam en geest in de vorm van vergeving, bezinning en het schenken van geld aan de armen. Het is een maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. Na deze maand van vasten vindt het Suikerfeest plaats.

## Kliederkerk???

Op zondag 10 april is er een bijzondere editie van Kliederkerk Schoonhoven: Pasen met Joy! De band waar juf Paulien in zingt ☺. Ook het kidskoor van onze school zal optreden tijdens Kliederkerk op 10 april!

Van harte welkom om deze extra bijzondere Kliederkerk bij te wonen!



Het concept van Kliederkerk bestaat uit samen kliederen, vieren en eten.

Inmiddels alweer een aantal jaar wordt Kliederkerk Schoonhoven georganiseerd op PCB Ichthusschool, maar voor deze editie wijken we uit naar de locatie BARAQ (ook bekend als het Bastion), adres: Het Bastion 5 in Schoonhoven. De tijden zijn ook iets anders, we starten iets eerder: om 14.45 uur. Kliederkerk duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Kliederkerk is een speelse vorm van kerk-zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en de mensen om hen heen. Gezinnen die zich (opnieuw) willen verdiepen in het geloof in God. Wil je bedenken welke gezinnen in je omgeving je zou kunnen uitnodigen en meenemen?

Kliederkerk Schoonhoven wordt georganiseerd door een kleine stuurgroep en veel andere vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat de stuurgroep met regelmaat vernieuwt. Zie jij het zitten om je voor een periode van zo'n twee jaar deel te nemen in de stuurgroep van Kliederkerk Schoonhoven? Mail

naar [KliederkerkSchoonhoven@gmail.com](mailto:KliederkerkSchoonhoven@gmail.com) of spreek ons aan op 10 april. Je kunt Kliederkerk Schoonhoven ook volgen via de [Facebook-pagina](#).

## MR

De MR heeft een verslag gemaakt van drie vergaderingen. De MR denkt en kijkt met ons, op sommige punten hebben ze adviesrecht en op andere punten ook instemmingsrecht. Hopelijk maakt u tijd om het verslag door te lezen en mocht u daar vragen over hebben dan kunt die altijd stellen via het mailadres onder het verslag. Ik verwacht dat het u nieuwsgierig maakt 😊. [Via deze link](#) kunt u het verslag lezen.

## Zendingsgeld

De eerste helft van het schooljaar hebben we geld gespaard voor het moeder- en babyfonds van Compassion. We hebben €307,30 opgehaald. We sparen nu voor Ecole Kama in Congo.

## Tenslotte

De weg

Je hebt  
wegen om te wandelen,  
wegen om van standpunt te veranderen.  
Wegen om te zoeken  
en succes te boeken.  
Wegen uit verhalen  
en waarop je kunt verdwalen.  
Lange wegen  
korte wegen.  
Goede wegen  
slechte wegen.  
Wegen waar de wind oprukt,  
en wegen waar je bloemen plukt.  
Drukke wegen  
stille wegen.  
Ach, welke weg je ook gaat  
slechts één geeft blijvend leven:  
de weg van Jezus,  
door God gegeven,  
waar aan het eind  
de hemel openstaat.



(Hannah Maltha)