



## Algemeen

Het schooljaar is gestart, de startgesprekken zijn gestart en we zijn blij met alle blijde koppies in de school. De deuren van de klaslokalen worden in deze Gouden Weken weer met oneliners en namen van alle kinderen gevuld, leuk om even door de school te lopen en alles te zien – bv. we duiken groep 5b in of welkom bij de superhelden van groep 4 of in de blauwe groep voelen we ons als een vis in het water of Samen kleuren wij de Kameleongroep.

En u ziet een nieuwe opmaak van de maandbrief. Hierdoor is de maandbrief op de telefoon makkelijker te lezen en hopelijk wordt die nu nog beter door ouders gelezen. U kunt zelfs in de inhoudsopgave doorklikken naar het onderwerp waar u meer over wilt weten. We hopen natuurlijk dat u de maandbrief helemaal leest, maar dit maakt het misschien wel makkelijker. Heel fijn dat een ouder (de vader van Jelle en Matthijs) mij attent maakte op het gemak van een andere opmaak en dat die ouder een format gemaakt heeft. 'Samen jezelf ontwikkelen' blijkt ook in deze samenwerking goed te gelden.

We hopen op een goed schooljaar, op een goede samenwerking en op een goede ontwikkeling van de kinderen. We kunnen veel willen maar het draait wel om de kinderen, hun welbevinden, hun ontwikkeling, hen verder helpen is onze passie en missie. Soms is dat groeien in zelfvertrouwen, soms in samenwerken, soms in werkhouding, soms in leren en hogere cijfers halen, soms .....

We willen graag vanuit onze overtuiging meegeven dat iedereen er toe doet en dat iedereen (ook een volwassenen) een parel is in Gods hand. Hij houdt van ons, ongeacht wat we hebben, doen of zeggen, Voor Hem zijn wij van waarde.

Mooie basis om dit schooljaar vanuit te gaan werken, samen!



---

## Inhoud

Bijzondere data .....	2
Welkom en afscheid .....	2
Gedrag.....	3
Huiswerkklas .....	4
Mobieltjes .....	4
Incidenteel helpen? .....	5
Kliederkerk .....	5
De Bijbel open.....	5
Liederen van de maand september .....	6
Schooltijden .....	6
Inloop .....	7
Vakanties.....	7
Studiedagen .....	7
Tenslotte .....	7

---

## Bijzondere data

5-16 sept.	Startgesprekken: kind-ouder-leerkracht
9 september	Studiedag – alle leerlingen vrij
12 september	SAR
14 september	MR
16 september	Overleg met alle kerken
21 september	AC
30 september	Maandbrief
2 oktober	Dienst Kerk en School



---

## Welkom en afscheid

Er zijn heel veel kinderen die in de vakantie 4 jaar zijn geworden of deze maand nog 4 jaar worden. Ook zijn er veel kinderen van andere scholen gekomen, soms ook door verhuizing.

In de rode groep zijn Lux van Vliet, Feijs van Krieken, Ilse Konstapel, Naomi Berhane erbij gekomen. In de gele groep zijn dat: Sifra Boom

en Ryan Dijkstra. En in de blauwe groep zijn dat: Soheyb Mohamed, Efraïm van Pelt, Dominik Stadnicki en Sebas Vollmuller.

In groep 5a zijn Pip van Vliet en Sylvi Ravestein erbij gekomen, in 5b Dylia Hagendoorn, in groep 7a Sofie van der Kuij en in 7b Maisan Daqah. Welkom aan al die kinderen EN hun ouders. We hopen dat ze snel de weg in de school weten te vinden, veel plezier hebben, veel leren en zich veilig voelen.

We moeten ook alweer twee Oekraïense kinderen missen: Bogdan is terug naar Oekraïne omdat zijn vader die daar nog was niet in orde is en Anhelina is in de laatste vakantieweek met haar moeder verhuisd naar Deventer. Veel wisselingen voor deze mensen en we hopen dat ze snel weer een veilige plek krijgen.

---

## Gedrag

De kop is eraf en de tweede week is al bijna voorbij. De eerste twee weken zijn bij op De Rank "de Gouden weken". D.w.z. dat we elke dag een les uit "De Vreedzame school" geven. We moeten allemaal weer wat wennen na 6 weken vakantie. Ook wennen aan elkaar: er zijn misschien kinderen bij gekomen in de klas of juist weggegaan, voor kinderen is een leerkracht nieuw o.i.d. De eerste weken zijn echt heel bepalend voor hoe het de rest van het jaar in de groep verloopt. Groepsbinding, daar werken we dus aan. En dat bereiken we door het doen van spelletjes, gesprekken en lessen.

Wat ook hoort bij een goede sfeer in de klas en op school zijn afspraken en regels. In de klas maken de leerkrachten met de kinderen afspraken die in de klas gelden. Dit gebeurt echt samen met de kinderen. Hoe willen de leerlingen in de klas met elkaar omgaan? En.... elk kind zet dan ook zijn/haar naam onder de afspraken.

Daarnaast hebben we ook schoolregels. Elke maand is dat een andere regel. Voor de maand september is dit de regel :

"Op de gang ben je stil en loop je".



Dit is soms best lastig 😊 Zeker als je net al een tijd stil hebt moeten werken. Of je komt juist heel enthousiast van het buitenspelen weer naar binnen 😊.

Toch vinden we dit belangrijk. Het is namelijk erg storend tijdens het lesgeven als er kinderen gillend door de gang rennen. Als het ook rustig op de gang is kun je je beter concentreren. We letten het hele jaar op deze regel. De komende maand zullen we de kinderen hier dus extra op wijzen.

---

## Huiswerkklas

Net als afgelopen jaar kunnen we – vanuit de extra gelden vanuit het ministerie – een huiswerkklas organiseren. Op maandag- en donderdagmiddag van 14.00-15.00 uur helpen meester Theo en meester Piet (gepensioneerde leerkrachten) de kinderen met hun huiswerk. Kinderen vanaf groep 5 die thuis geen ruimte, gelegenheid of rust hebben om huiswerk te maken kunnen deelnemen aan het huiswerkmoment. Ze kunnen opgegeven worden via de leerkracht of via [m.rooken@pcb-derank.nl](mailto:m.rooken@pcb-derank.nl). Er kunnen maximaal 12 kinderen deelnemen aan de huiswerkklas en ouders kunnen aangeven welke middag hun voorkeur heeft en of ze een of twee middagen hun kind inschrijven. Bij teveel aanmeldingen maakt het zorgteam een keuze.

Kinderen komen elke week in de huiswerkklas en worden elke week op dezelfde dag verwacht. We verwachten daar ook een actieve werkhouding van de kinderen en worden daar ook op aangesproken. Bij huiswerk kunt u denken aan: oefen leer- en maakwerk, begrijpend en/of technisch lezen, Engelse woordjes leren, Topo oefenen, hulp bij maken van werkstuk of boekbespreking.

---

## Mobieltjes

In deze tijd hebben steeds meer kinderen een mobiel. Op school hebben ze die niet nodig, school is bereikbaar wanneer er een noodsituatie is. We willen geen mobieltjes van kinderen in de school zien. Als er een uitzondering is in een bepaalde situatie dan kunt u dat afstemmen met de leerkracht. Mobieltjes die toch op school zijn, worden in de la bij de leerkracht gelegd en komen er om 14.00 uur

weer uit. Even voor alle duidelijkheid: school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de mobieltjes van kinderen op school.

### Incidenteel helpen?

Er gebeurt in en om de school heel veel en het is echt heel fijn als ouders een handje helpen. Iedereen is druk en daarom vragen we ook of u incidenteel kunt helpen bij bv. luizencontrole, als klassenouder of bij activiteiten van de activiteitencommissie. Wat houdt het dan in? Luizencontrole: samen met een andere ouder na de vakantie op de dag die u uitkomt – bv de klas van uw kind controleren - het is wenselijk als elke groep een of twee vaste luizenouders hebben die komen controleren. Klassenouder: die ondersteunt de leerkracht als er dingen georganiseerd moeten worden – dus niet alles zelf doen, maar juist andere ouders erbij vragen. Misschien vindt u het juist leuk om af en toe te helpen bij activiteiten zoals Pasen of Kerst of Sinterklaas, met versieren van de school of uitdelen van koffie/thee? Dat kan ook, graag zelfs. U kunt zich bij de leerkracht opgeven voor luizen- of klassenouder en bij [activiteitencommissie@gmail.com](mailto:activiteitencommissie@gmail.com) als u de AC wilt ondersteunen.



### Kliederkerk

Op zondag 11 september is er weer Kliederkerk. Het concept van Kliederkerk bestaat uit samen kliederen, vieren en eten. Inmiddels alweer een aantal jaar wordt Kliederkerk Schoonhoven georganiseerd in en rond het gebouw van de Ichthusschool van 15.00-17.00 uur.

Kliederkerk is een speelse vorm van kerk-zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en de mensen om hen heen. Het thema is dit keer David en Goliath.

### De Bijbel open

We zijn gestart met de verhalen uit Exodus over Mozes. Als hij geboren wordt, heeft de farao van Egypte net de opdracht gegeven



alle pasgeboren jongetjes te doden. Het volk Israël groeit te hard, vindt hij en hij is bang dat dat volk groter wordt dan zijn eigen volk. Mozes wordt door zijn moeder in een gevlochten mandje in de Nijl gezet en wordt niet door de soldaten gevonden maar door de dochter van de farao. Uiteindelijk komt hij in het paleis en groeit Mozes (als Israëlsch jongetje) op met de Egyptische wetten en gebruiken.

Als Mozes veel later als volwassen man de schapen van zijn schoonvader hoedt, ziet hij vlammen zonder dat een struik echt brandt. Het blijkt een teken van God te zijn die hem oproept naar de farao te gaan en zijn volk te bevrijden van de onderdrukking. Mozes durft niet en gebruikt allerlei smoesjes om onder de opdracht uit te komen, maar God belooft met hem mee te gaan, Mozes is niet alleen! God bewijst Mozes dat hij echt God is en laat hem zijn herdersstok op de grond gooien en die verandert in een slang en wordt weer een stok als Mozes de staart van de slang pakt. Mozes stottert en gebruikt dat als excuus om niet op pad te gaan maar zijn broer zal voor hem het woord gaan doen. De farao wil het slavenvolk – goedkope arbeidskrachten – niet laten gaan en er gebeuren allerlei plagen/rampen en bij de 10de ramp laat de farao het volk pas gaan. Dan gebeurt er weer van alles waar God zijn macht laat zien. Mooie verhalen en die kunnen leiden tot mooie gesprekken in de groep.

---

### **Liederen van de maand september**

Voor de groepen 1 t/m 4: Mozes ging langs bij de farao

<https://www.youtube.com/watch?v=iyxBLQG0ErM>

Voor de groepen 5 t/m 8: De Heer is mijn herder

<https://www.youtube.com/watch?v=REcZTWK9AXM>

---

### **Schooltijden**

Nog even voor alle duidelijkheid: kinderen worden niet voor 8.15 uur op school verwacht. Vanaf 8.15 uur pakken wij als het ware de verantwoordelijkheid van ouders over. De eerste en tweede bel gaan om 8.20 en 8.25 uur en kinderen die op het schoolplein moeten bij de bel die ze horen gelijk naar binnen. Die bellen zorgen ervoor dat

kinderen verspreid binnen komen en we de lessen echt om 8.30 uur kunnen starten.

## Inloop

Elke woensdagmorgen mogen ouders vanaf 8.15 uur even mee naar binnen en in het lokaal kijken. De kleutergroepen volgen een ander rooster voor binnenlopen, dat hoort u via de leerkracht. Om 8.30 uur starten de lessen en mag/moet u de school weer verlaten.

## Vakanties

Herfstvakantie	24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie	23 december (12:00 uur) t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie	27 februari t/m 3 maart
Goede vrijdag en Pasen	7 april en 10 april
Meivakantie	24 april t/m 5 mei
Hemelvaart	18 en 19 mei
Pinksteren	29 mei
Zomervakantie 2023	10 juli t/m 18 augustus

## Studiedagen

9 september	Alle leerlingen vrij
31 oktober	Alle leerlingen vrij
25 november	Alle leerlingen vrij
5 december	Groep 0, 1, 2, 3 vanaf 12:00 uur vrij
30 januari 2023	Alle leerlingen vrij
11 april	Alle leerlingen vrij
16 juni	Alle leerlingen vrij

## Tenslotte

Lied: [Een parel in Gods hand](#)

Weet je, dat de vader je kent?  
Weet je, dat je van waarde bent?

Weet je, dat je een parel bent?  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!  
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!  
Nou heb ik weer de ranja om gegoooid, ik leer echt nooit!  
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de vader je kent.  
Weet je, dat je van waarde bent.  
Weet je, dat je een parel bent?  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!  
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!  
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!  
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God houdt van mij.  
God houdt van mij!

Ik weet, dat de vader me kent  
Ik weet, dat ik van waarde ben.  
Ik weet, dat ik een parel ben.  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.



WEET DAT JE VAN WAARDE BENT  
**JE BENT EEN PAREL**  
*in gods hand*