

Algemeen



In december komen de adventskransen of standaard met 4 kaarsen en mogelijk adventskalender weer tevoorschijn. Voor ramen gaan we vast weer adventssterren zien. Advent is een tijd van verwachting en inkeer, op weg naar het feest van de geboorte van Jezus, de zoon van God.

Vol verwachting klopt ons hart..... maar waar klopt ons hart voor en waar worden we nog warm van? Van die nieuwe winterjas, van het feest van de sint? Natuurlijk zijn dat ook dingen waar je warm voor wordt, niets mis mee! Maar als we het over wezenlijke dingen gaan hebben, dan richten we ons op het Licht, op het Leven. Het Licht dat de geboorte van Jezus ons brengt, belooft dat het anders zal worden, dat God dicht bij ieder van ons wil zijn. Vier weken van Advent, elke week een kaarsje erbij aan, tot we het feest van de geboorte van Jezus gedenken op 25 december, vol verwachting op weg naar Kerstfeest!

Inhoud

Bijzondere data	2
Welkom en afscheid	2
De Bijbel open	2
Liederen van de maand	2
Gedrag en regel van de maand – respect tonen	3
Onderwijs nu -> helpt voor later?.....	3
Traktaties begrenzen?	4
Vakanties.....	5
Studiedagen	5
Passend onderwijs?	5
Tenslotte	6

Bijzondere data

2 december	Sinterklaasfeest gr 1 t/m 3 -> 12.00 uur vrij
14 december	Schoolbezoek directeur- bestuurder
22 december	Kerstviering gr 1 t/m 4 in Hoeksteen Aanvang 18.45 uur
23 december	Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Nieuwe mandbrief
9 januari 2023	Eerste schooldag 2023



Welkom en afscheid

Riv Koster is 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar de basisschool. Hij zit in de blauwe groep. Welkom aan hem en zijn ouders, we hopen dat hij vlug went en met plezier naar school gaat en veel leert.



De Bijbel open

We gaan nog even door met verhalen uit Richteren, nu over Gideon. Hij krijgt een moeilijke opdracht en het is bijzonder om te horen wat hij dan aan God vraagt. Hoe gaan wij om met een moeilijke opdracht? Daarna gaan we door naar de verhalen over de tijd dat Elisabeth en Zacharias op late leeftijd nog een kind krijgen (Johannes de Doper) en Maria die zwanger is; en de droom die Jozef heeft nadat hij gehoord heeft dat Maria zwanger is. Dan volgt het Kerstfeest met de geboorte van Jezus in een stal. Waarom in een stal en niet in een paleis? De kinderen gaan het allemaal horen.

Liederen van de maand

Voor de groepen 1 t/m 4: Vrolijk Kerstfeest iedereen.

<https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs>

Voor de groepen 5 t/m 8: Komt allen tezamen

https://www.youtube.com/watch?v=zoiRm-czw7o&ab_channel=KindertheaterKnettergek

Gedrag en regel van de maand – respect tonen

We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Dat is een hele mooie zin. Maar hoe doe je dat dan? Wat is dat, respectvol?

Dat is bijvoorbeeld als je kwaad bent, dan ga je niet slaan, schoppen of krabben, maar probeer je eerst te praten. Als dat niet lukt ga je naar een juffrouw of een meester.

Respectvol betekent ook dat je iemand niet beoordeelt op zijn of haar uiterlijk. En dat je naar elkaar luistert en elkaar uit laat praten. Iemand mag een andere mening hebben, dat breekt respect niet af.

Uitlachen en roddelen vinden we niet goed, want dan maak je iemand belachelijk. Ook als je je ongevraagd met iemand bemoeit is niet altijd respectvol. Misschien wil diegene dat namelijk helemaal niet. Enwe laten iedereen meedoen. Zo voelt iedereen zich welkom en gezien.

Dit zijn een paar praktische voorbeelden hoe je respectvol met elkaar om moet gaan. En soms is het best moeilijk. Ook voor ons als volwassenen 😊. Daarom is het goed om hier bewust van te blijven. Iedereen wil zelf ook respectvol behandeld worden. En dat begint bij jezelf naar de ander.

Onderwijs nu -> helpt voor later?

Als we willen dat onze kinderen volwassen burgers worden in een goed werkende democratie, moeten we in het onderwijs leerlingen toerusten met kennis **en** vaardigheden!

Het onderwijs brengt kinderen kennis bij. Punt, klaar! **En** het leert ze ook begrijpen hoe dat ze later gaat helpen om als goede burger in de maatschappij te staan en samen te werken!

De vraag is: Wat moeten ze nu leren om straks staande te blijven?

Onze kinderen groeien op in een wereld (van social media) met de boodschap: je kunt zijn wie je wilt zijn en worden wie je wilt zijn.



LEREN



Is dat eigenlijk wel zo? Iedereen heeft zijn/haar mogelijkheden en beperkingen! Laten we nu beginnen met kinderen leren te ervaren dat er grenzen zijn en ze begrenzen: Niet alles kan en mag!

Wat kunnen we op school doen om kinderen het belang van grenzen mee te geven? Hoe geven we een kind inzicht dat niet alles wat het wil mogelijk is? Hoe leer je ze dan niet gefrustreerd te raken? Welke vaardigheden moet een kind dan leren? Is dat iets dat alleen vanuit school moet komen of is het belangrijk dat er afstemming komt tussen school en thuis?

Biesta, een onderwijspedagoog, geeft het belang aan van een manier van leren waarbij kinderen ook de wereld 'echt' ontmoeten. Daarbij gaan de kinderen de school uit of worden anderen de school in gehaald. Bij het thema reptielen komt er een reptielenshow op school, kunnen kinderen reptielen in levende lijve zien en aaien; is het thema het heelal en planeten, dan gaan ze naar het planetarium. Deze manier van leren moedigt kinderen aan, vergroot interesses en helpt kinderen om zich te handhaven in andere dan schoolse situaties. Kunt u zich daar iets bij voorstellen: begrenzen, erkennen dat niet alles kan, gebruik maken van de mogelijkheden die een kind wel heeft, erop uit gaan, aanmoedigen ed. helpen kinderen om straks sterker in de maatschappij te staan?

Wilt u daar eens over doorpraten? Hoe kijkt u naar begrenzen? Makkelijk of lastig? Kopje koffie of thee erbij? Dat kan op vrijdagmorgen 9 december om half 9, in de personeelskamer, ervaringen uitwisselen en praten met andere ouders. Welkom!



Traktaties begrenzen?

Als vervolg op het bovenstaande staan we even stil bij trakteren. Het lijkt er op dat ouders steeds meer geld gaan investeren in traktaties en dat de traktaties steeds *meer* worden. Het gaat soms om gevulde snoepzakken, cadeautjes, soms dubbel op (cadeautje en iets te eten). In de tijd van corona waren cadeautjes een mooie oplossing maar dat hoeft niet meer. We willen ook bij trakteren kinderen leren dat



meer of groter of duurder *niet nodig* is – een (leuke) cupcake, een zakje chips, chipsketting of een fruitstick, dat zijn de leuke en lekkere traktaties en dat is genoeg. Misschien kunnen we met elkaar de race naar meer/duurder stoppen?! Graag!

Vakanties

Kerstvakantie	23 december (12:00 uur) t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie	27 februari t/m 3 maart
Goede vrijdag en Pasen	7 april en 10 april
Meivakantie	24 april t/m 5 mei
Hemelvaart	18 en 19 mei
Pinksteren	29 mei
Zomervakantie 2023	10 juli t/m 18 augustus

Studiedagen

25 november	Alle leerlingen vrij
2 december	Groep 0, 1, 2, 3 vanaf 12:00 uur vrij
30 januari 2023	Alle leerlingen vrij
11 april	Alle leerlingen vrij
16 juni	Alle leerlingen vrij

Passend onderwijs?



Dit plaatje maakt heel duidelijk waarom niet ieder kind op dezelfde manier wordt 'behandeld' op school. Net als de opdracht: "Klim in de boom!" niet eerlijk is. Kinderen in de klas zijn ook allemaal verschillend en dat is prima. Maar om te zorgen voor passend onderwijs wordt er onderscheid gemaakt. Soms in de manier van aanbieden van de lesstof, soms meer, soms minder maar ook in omgaan met gedrag. De een heeft meer beweging nodig en de ander juist niet maar wel een koptelefoon of een vaste andere werkplek. Op die aangepaste manieren hopen we voor veel kinderen zoveel als mogelijk beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes. Aparte behandeling is nooit zomaar, nooit omdat we het ene kind belangrijker vinden dan een ander, iedereen doet er toe en is even belangrijk. Ieder kind is een parel in Gods hand en dat kan leiden tot een aparte aanpak. Mocht u daarover eens willen doorpraten dan bent u van harte welkom – laat maar weten via c.heeringa@pcb-derank.nl of kaart het 9 december aan, half 9?

Tenslotte

Op U alleen, Heer onze God,
wil ik mijn vertrouwen stellen.
Vergeef ons als wij zekerheid zoeken
in dingen die geen zekerheid geven.
Help ons als ons oog altijd op dingen gericht is,
die ons geen goed doen;
waar we zwaar en somber van worden.
Jezus, wees aanwezig in ons hart,
dat het licht zal zijn, en vol hoop en vol liefde.
En bouw Uw koninkrijk, dat er vrede en vreugde zal zijn,
op heel de aarde, voor alle mensen.

Amen