

Algemeen

Het einde van het kalenderjaar komt nu echt dichtbij maar voordat we het nieuwe jaar inluiden, vieren we het Kerstfeest. Vol verwachting zijn wij op weg naar het vieren van de geboorte van Jezus. In alle klassen branden in deze Adventstijd vier kaarsen en zondag gaat de grote kaars aan, dan is het echte Kerstfeest. De geboorte van Jezus brengt liefde in deze wereld, liefde die we door mogen geven, liefde die leidt tot blijdschap en vrede. We mogen de kinderen meegeven dat we de liefde van God in ons hart mogen voelen, net als blijdschap en vrede. Vrede op aarde, wat een mooie vooruitblik op een hoopvolle toekomst.



Inhoud

Bijzondere data	2
Afscheid.....	2
Bedankt	2
De Bijbel open.....	2
Liederen van de maand januari	3
Vakanties.....	3
Studiedagen	3
Tenslotte	4
Gebed.....	4

Bijzondere data

9 januari 2023	Eerste schooldag 2023
17 januari	SAR
18 januari	AC
23 januari	MR
30 januari	Studiedag – alle leerlingen vrij
3 februari	Maandbrief
6-9 februari	Rapport-/POP gesprekken en verwijzingsgesprekken gr 8.



Afscheid

We hebben 2 december afscheid genomen van Karina Adamenko – ze zat in de rode groep. Ze kwam uit Oekraïne en is met haar familie geëmigreerd naar Amerika. We bidden hen toe dat ze – in nabijheid van andere familie – een nieuw, goed leven mogen opbouwen.

Bedankt

De kinderen krijgen regelmatig een heerlijke traktatie en die traktaties worden vaak gesponsord door Albert Heijn of de Plus. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Rond Kerst hebben de kinderen allemaal een kerstkrans gekregen en die kwam van Albert Heijn en daar willen we Albert Heijn echt graag voor bedanken!



De Bijbel open

Na de vakantie horen de kinderen nog het verhaal van Simson, een richter. Een richter was iemand die gezag had – er was die tijd nog geen koning of keizer – en die optrad als er nood was. Simson had een onmetelijke kracht en bestreed de vijand. Aan zijn tweede vrouw (die uit het vijandelijke volk kwam) vertelde hij het geheim van zijn kracht. Daarop knipte zij - tegen betaling door de vijand - zijn haar af en droeg hem over aan de vijand. Het gesprek in de klas gaat

natuurlijk over geheimen...hoe ga wij daar mee om en wat als iemand een geheim verraad?

Daarna komen de verhalen uit Samuël. Hanna heeft geen kinderen en is daar erg verdrietig om (de kinderen horen waarom). Ze bidt in de tempel om een kind en belooft dat als ze een kind krijgt, ze het teruggeeft aan God. Maar wat als het zover is, als hij 4 jaar is en niet meer afhankelijk van zijn moeder? Hoe gaan wij om met beloftes? Ook al zijn ze lastig? Vergeet je ze of laat je het dan maar zo of...?

Kortom weer mooie en interessante levensverhalen die ons ook iets leren en ons vragen na te denken over wat wij doen.

Liederen van de maand januari

Voor de groepen 1 t/m 4: [Wat was dat, dat was Goliath.](#)

Voor de groepen 5 t/m 8: [God van licht](#)

Vakanties

Kerstvakantie	23 december (12:30 uur) t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie	27 februari t/m 3 maart
Goede vrijdag en Pasen	7 april en 10 april
Meivakantie	24 april t/m 5 mei
Hemelvaart	18 en 19 mei
Pinksteren	29 mei
Zomervakantie 2023	10 juli t/m 18 augustus

Studiedagen

30 januari 2023	Alle leerlingen vrij
11 april	Alle leerlingen vrij
16 juni	Alle leerlingen vrij



Tenslotte

Stille nacht

Een kerstlied, bekende woorden maar met moderne beelden waarin duidelijk wordt dat de kribbe overal kan staan.

Gebed

Dit is een gebed dat door kinderen in groep 7 werd gebeden:

Lieve God,

Vandaag bidden wij speciaal voor mensen die een lichtje nodig hebben, dat zij met Kerst het licht vinden, maar ook van binnen voelen. Bedankt dat U voor ons een licht bent en wij op u mogen vertrouwen. U bent er altijd voor ons!

Wilt u ons ook helpen om een licht te zijn voor een ander?! Een licht in de duisternis, voor hen die eenzaam zijn, voor hen die verdriet hebben. Licht voor hen die ziek zijn of zich zorgen maken.

U bent er voor iedereen

U bent hierin een goed voorbeeld voor ons en daar zijn wij U dankbaar voor. Het is een feestje om te weten dat je geliefd bent.

Amen

Hele fijne kerstdagen

en een

mooi, zegenrijk

2023 gewenst!