



## Algemeen

Het thema bij Biddag was: Open ogen!

Als je goed rondkijkt dan zie je dat wat doods leek nu weer gaat groeien; de sneeuwkllokjes, narcissen, blauwe druifjes kleuren de grond weer; vogels horen we fluiten en de zonnestralen beginnen alweer warmte af te geven. Wat zien we nog meer als we met open ogen rondlopen? Zien we dan die ander die honger heeft, de ander die verdrietig is, de ander die alleen is, de ander die in het gebied van aardbevingen woont of in landen waar oorlog is? Zien we de bloemen wel groeien? Horen we de vogels wel fluiten? Zien we de ander die zomaar gedag zegt of even helpt bij iets lastigs? Zien we wel wat we allemaal wel hebben: een dak boven ons hoofd, eten, kleren, mensen die om ons geven? Kunnen we in die ander ook God zien? Waar kunnen we God allemaal zien? Daar gaat [dit filmpje](#) over - gemaakt door juf Paulien en kinderen uit groep 8. Open uw ogen en oren en laat u verrassen door wat u ziet en hoort.

## Inhoud

Bijzondere data .....	2
Welkom .....	2
Gedrag en Vreedzame school .....	2
De Bijbel open .....	3
Liederen van de maand maart .....	4
Politie .....	4
Zendingsgeld .....	4
Vakanties .....	4
Studiedagen .....	5
Waarom heet Goede Vrijdag, GOEDE Vrijdag? .....	5
Tenslotte .....	5

## Bijzondere data

14 maart	GMR
15 maart	SAR
20 maart	MR
30 maart	AC
5 april	Schoolfotograaf Pasen gr 5 t/m 8 in Hoeksteen, 18.45 uur
6 april	Maandbrief
7 april	Goede Vrijdag – vrij



## Welkom

Sidona Tekle is 5 jaar en komt van een andere school, ze mag nu elke dag naar de rode groep. Saar den Boer is 4 geworden en zit in de gele groep. Adonay Amanuel en Dylan Capello zijn ook 4 jaar geworden en gaan naar de blauwe groep. We hopen dat ze snel zullen wennen, vrienden maken en veel zullen leren. Ook welkom aan hun ouders!

## Gedrag en Vreedzame school



*Kinderen luisteren naar iedere volwassene en doen wat er gezegd wordt.*

Waarom hebben we dat als regel op De Rank? Het komt misschien autoritair over maar dat kinderen luisteren is voor effectief lesgeven en de sfeer in de groep heel belangrijk en fijn.

Wij als volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid en ontwikkeling. Wij als volwassenen hebben meer kennis, ervaring en inzicht en kunnen dingen beter overzien. Wij kunnen vaak beter

inschatten wat belangrijk is en dus wat belangrijk is voor hun ontwikkeling. Daarom is het fijn als kinderen naar ons luisteren.

Kinderen zoeken ook graag de grenzen op. Dus een volwassene moet grenzen aangeven en soms zeggen : “Je luistert nu omdat ik het zeg“. Die duidelijkheid kan het kind ook juist een gevoel van veiligheid geven.

Zo leren we de kinderen ook zelfbeheersing. Dat het begrijpt wanneer het moet stoppen. Het kind leert ook, dat het niet altijd zijn /haar zin kan krijgen.

Hoe leert een kind luisteren: Als het kind voelt en ervaart dat wat we als volwassenen doen en zeggen zinnig is en als het kind weet dat het gehoorzamen niet voor niets is maar het doel heeft ze te willen helpen en soms te beschermen. Als de kinderen ons daarin vertrouwen, zullen ze meestal ook (gaan) luisteren.

Natuurlijk werkt het niet altijd zo. Soms mag je ook onderhandelen met de kinderen. Als we ons als volwassenen er maar van bewust zijn dat regels ook de veiligheid bieden om te ontwikkelen. En dat we moeten blijven werken aan de vertrouwensband met de kinderen.



---

## De Bijbel open

We gaan met de verhalen op weg naar Pasen en we starten met verhalen uit Johannes en Mattheus waar de lijdensweg van Jezus wordt beschreven. Voor de kinderen een mooie vraag om over te praten: Waar denk je aan bij de toekomst? Jezus praat met zijn discipelen ook over Zijn toekomst alleen de vrienden begrijpen niet goed wat Hij precies bedoelt. De kinderen horen het verhaal van het laatste avondmaal dat Jezus houdt met zijn discipelen en waarschuwt hen door het verhaal te vertellen van de wijngaard, de Vader die de wijnbouwer is en Jezus de ware wijnstok. Soms moet je een tak, een wijnrank, snoeien om later meer vruchten te krijgen en je moet als wijnbouwer zorgen dat de ranken dicht bij de stam blijven. Oftewel blijf als kind van God dicht bij Gods Woord, dat is de bron waarin we kunnen lezen en waaruit we kunnen leven. En dat snoeien? Juist doordat Jezus sterft, uit het leven gehaald wordt en na drie dagen weer op staat, laat God zien dat Hij sterker is dan de dood en dat Hij

zich door niets laat beperken. De andere verhalen gaan over de gevangenneming, over Petrus die drie keer zegt dat hij Jezus niet kent, bang om veroordeeld te worden door anderen? Herkennen we dat af en toe in ons eigen gedrag, die angst om ergens niet bij te horen? Jezus leert ons steeds weer dat we mogen zijn zoals we zijn en dat we een geliefd kind van Hem zijn, als we met Hem leven, hoeven we niet bang te zijn over wat anderen van ons denken.

---

## Liederen van de maand maart

Voor de groepen 1 t/m 4: [Jezus leeft](#)

Voor de groepen 5 t/m 8: [Onze Vader](#)



---

## Politie

13 Maart ziet u de politie weer bij school. Ze doen dit om meer zichtbaar te zijn voor de inwoners en dat zorgt hopelijk ervoor dat ouders en kinderen de politie eerder zullen betrekken als er zorgen zijn bij u thuis, in de wijk of als u zich zorgen maakt over een ander of als er vervelende situaties zijn en niet weet hoe te handelen. U kunt ze 13 maart na schooltijd ook weer aanspreken en uw vragen stellen.

---

## Zendingsgeld

Het afgelopen jaar hebben we gespaard voor MAF – een organisatie die vliegtuigen daar laten vliegen waar wegen eindigen. Ze brengen daar medicijnen, voedsel en het Woord van God. We hebben met elkaar € 952,80 gespaard. Dank dat u leert kinderen te laten geven aan anderen die het minder hebben dan wij. Mooi voorbeeld van delen!

---

## Vakanties

Goede vrijdag en Pasen	7 april en 10 april
Meivakantie	24 april t/m 5 mei
Hemelvaart	18 en 19 mei
Pinksteren	29 mei
Zomervakantie 2023	10 juli t/m 18 augustus

## Studiedagen

11 april	Alle leerlingen vrij
16 juni	Alle leerlingen vrij



## Waarom heet Goede Vrijdag, GOEDE Vrijdag?

### Betekenis van Goede Vrijdag en Pasen

We gedenken in de periode van 40 dagen voor Pasen het lijden en sterven van Jezus, we denken aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen vierden, aan Judas die Jezus verraadt door een kus, Zijn kruisiging, Zijn dood.

Als Jezus op vrijdagmiddag – overdag dus - sterft, wordt het buiten opeens helemaal donker en het werd doodstil! Het kleed voor de ingang van het heilige der heiligen scheurde spontaan doormidden. Jezus droeg de zonden van de mensen, want zelf had Hij niets fout gedaan en Hij lijdt voor al de dingen die *wij* fout denken en/of doen. Hij doet dat uit liefde voor ons en dat maakt dat zijn sterfdag **Goede** Vrijdag heet.

Jezus wordt van het kruis gehaald, in een lang stuk linnen gewikkeld en in een niet eerder gebruikte spelonk/graf gelegd met een grote zware steen voor de ingang omdat men bang was dat het lichaam gestolen zou worden. Nadat Jezus sterft blijft het drie dagen 'stil'. Op zondag gaan vrouwen naar het graf om Jezus te balsemen, ze merken dat de steen weg is, de windsels op de grond liggen en het graf leeg is. Opeens verschijnen er twee 'blinkende' mannen die vragen: "Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, **Hij leeft!** Hij heeft zelf gezegd dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan!" De vrouwen rennen dan terug naar Jeruzalem maar ze worden niet geloofd omdat het voor mensen onmogelijk is om 'opstaan uit de dood' te verklaren.

God werd mens in Jezus, Jezus stierf letterlijk en werd uit de dood opgewekt tot leven. Gods machtige kracht schept leven, ook nu. Door de opstanding heeft de dood niet meer het laatste woord. Dat geldt niet alleen voor Jezus, maar ook voor ieder die in Hem gelooft, ook wij kunnen overwinnen en eeuwig met God leven. Wat er ook gebeurt op onze weg met Jezus, de opstanding geeft ons hoop voor de toekomst. Christus leeft!

## Tenslotte

Van [Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem](#)  
naar [Hij is opgestaan](#)

De weg van Pasen in muziek en zang.

