

Algemeen

Wat is de natuur toch krachtig: wat doods leek groeit weer, wat onder de grond zat, komt er boven en de kracht van de zon wordt ook sterker. En wat prachtig, de baby die bij juf Marrij en haar man Chris op 30 maart is geboren en alles is gezond en gaat goed. Het is feest in huize Opschoor! Freek boft ook met zijn oudere broer Nees!



Wat betreft de krachtige natuur – een boer vertelde ooit dat de natuur op Goede Vrijdag het krachtigst is en het maakt niet uit welke datum Goede Vrijdag heeft, de natuur is dan op zijn sterkst. Na het overlijden van Jezus op Goede Vrijdag werd het ook opeens helemaal donker terwijl het overdag was. En weet is u dat eieren die op Goede Vrijdag gelegd zijn, veel langer goed blijven en de dooier veel donkerder van kleur is? Bijzonder, juist op Goede Vrijdag!

Inhoud

Bijzondere data	2
Afscheid.....	2
Welkom	3
Gedragsregel van de maand	3
De Bijbel open	3
Wat vieren we met Pasen en Hemelvaart	3
Liederen van de maand april	4

Spelen op het plein	4
Vakanties.....	5
Studiedagen	5
Ramadan	5
Tenslotte	6

Bijzondere data

7 april	Goede Vrijdag – vrij
9,10 april	Eerste en tweede Paasdag
11 april	Studiedag – alle kinderen vrij
13 april	Verkeersexamen groep 7 - praktijk
17-20 april	Inteken gesprekken
20 april	Inloopmiddag gekoppeld aan thema <i>Reis door de tijd</i> . 14.00-15.00 uur
21 april	Koningsspelen
12 mei	TaLENTEnfeest (zie brief)
15 mei	Maandbrief
24 mei	Schoolreisje
24 t/m 26 mei	Kamp groep 8

Afscheid

Beste ouders,

Na 20 jaar met veel plezier op De Rank te hebben gewerkt, ga ik aan het einde van het schooljaar 2023 De Rank verlaten. Ik ga samen met mijn man naar Bonaire verhuizen waar hij gaat werken. Een nieuwe uitdaging! Wonen en werken in een vreemd land, een nieuwe taal leren en een compleet andere cultuur. Het zal best even wennen zijn. Dit betekent wel dat ik afscheid moet nemen van u en de kinderen. Ik zal de spontaniteit, de leergierigheid en de openheid van de kinderen gaan missen. Elk kind is uniek en dat maakt het werken in het onderwijs ook zo boeiend. Ik bedank u nu alvast voor alle fijne gesprekken die ik de afgelopen jaren met u en de kinderen heb mogen voeren. Ze hebben mij steeds geïnspireerd. Het gaat u allen goed en wellicht tot ziens.

Eveline Molenaar

Er komt 28 juni een moment waarop ouders juf Eveline de hand kunnen drukken. Net als die van meester Fred en juf Cootje die allebei na 45 jaar onderwijs met pensioen mogen.



Welkom

Duuk Heeringa is 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar de rode groep. Ook Leya Blok is 4 jaar geworden en zij gaat naar de gele groep. We heten ze van harte welkom, met hun ouders en we hopen dat ze snel wennen en met plezier naar school komen om te spelen en te leren. Welkom!



Gedragsregel van de maand

"In geen geval is geweld toegestaan". Dit is de regel van de maand. En het is soms zo moeilijk om je eraan te houden!!!! Als iemand je duwt, je spullen afpakt. Als je niet mee mag doen. Als ze je uitschelden. Als je vriend- of vriendin gepest wordt..... Mag je dan echt niet hetzelfde terug doen? Of een klap of schop uitdelen omdat je het zo ontzettend zat bent?

Het is vaak onze eerste reactie en het is te begrijpen. En toch ... Waar stopt het dan? Op de Rank willen we echt dat je eerst tot 10 telt en nadenkt over wat je doet. En natuurlijk mag je dan op een duidelijke, stevige manier zeggen wat je ervan vindt. Dat maakt vaak juist ook een behoorlijke indruk op de ander. Kinderen leren ook dat ze in zo'n situatie een volwassene erbij kunnen betrekken als niets helpt.

De Bijbel open

We vertellen de verhalen rond Pasen en Hemelvaart. Het weekthema is dan: Het is een wonder! De ongelovige Thomas wil Jezus eerst zelf zien voordat hij aanvaardt dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. Hoe kan je nu geloven zonder te zien? Leuke gespreksvraag voor de kinderen en vergeet je iemand als je hem niet meer ziet? Welke herinneringen blijven levend? Jezus wordt ook aan het oog onttrokken (zie hieronder).

Wat vieren we met Pasen en Hemelvaart

Met Pasen vieren we dat Jezus opstaat uit de dood, nadat hij gekruisigd en begraven is. Wat gebeurde er historisch gezien? Vroeg in de morgen op de



eerste dag van de week na de kruisiging gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar ze vinden hem niet! Dan verschijnen er twee engelen bij het graf die die hen vertellen dat Jezus is opgestaan.

De vrouwen haasten zich naar de discipelen en zij geloven hen niet. Ze gaan wel bij het graf kijken. Kort daarop verschijnt Jezus aan Maria van Magdala en diezelfde dag verschijnt hij ook aan twee volgelingen die op weg zijn naar het plaatsje Emmaüs.

Pasen is het feest van de opstanding. Jezus heeft het goed gemaakt tussen God en mensen. Er is vergeving van alle zonden en schuld mogelijk omdat Jezus alle schuld op zich nam toen Hij stierf aan het kruis. Omdat Jezus de dood overwon en weer opstond, heeft de dood niet meer het laatste woord. Er is leven na de dood! Jezus leeft en wij mogen met Hem leven in eeuwigheid!

Veertig dagen na het Paasfeest is het Hemelvaartsdag. In de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart heeft Jezus zich regelmatig aan het volk en aan zijn leerlingen laten zien en heeft gesproken over het "Koninkrijk van God".

Jezus heeft zijn volgelingen steeds beloofd dat de Heilige Geest hen op korte termijn zou komen helpen. Nadat hij de belofte van ondersteuning deed, werd hij door een wolk opgenomen en meegevoerd. Hij was niet langer zichtbaar voor zijn volgelingen. Terwijl de volgelingen van Jezus toekeken en naar de hemel staarden, verschenen ineens twee mannen in witte gewaden. Ze riepen letterlijk: "Galliërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handel.1:9-11)

Liederen van de maand april

Voor de groepen 1 t/m 4: [Jo jo Jona](#)

Voor de groepen 5 t/m 8: [Jezus overwinnaar](#)

Spelen op het plein

Teamsportservice Zuid-Holland gaat een pilot starten voor alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de Vlieger en De Rank. Op dinsdag- en donderdagmiddag mogen deze kinderen van 14.30-15.30 uur onder begeleiding op het plein spelen. Verzamelpunt is de deur

bij de gymzaal en de ene keer zullen ze activiteiten op het plein van De Rank doen en een andere keer op het plein van de Vlieger. Op deze manier kunnen **alle** kinderen meer bewegen, leren ze buitenspellen (bv ook stoepranden 😊) en leren gelijk plezier maken met kinderen van de andere school. We zijn er blij mee en dit is een voorbeeld van werken aan kansengelijkheid omdat het gratis is, dus voor iedereen mogelijk! Maandag 8 mei komen ze langs in de groepen en dinsdag 9 mei is de eerste keer.

Vakanties

Goede vrijdag en Pasen	7 april en 10 april
Meivakantie	24 april t/m 5 mei
Hemelvaart	18 en 19 mei
Pinksteren	29 mei
Zomervakantie 2023	10 juli t/m 18 augustus

Studiedagen

11 april	Alle leerlingen vrij
16 juni	Alle leerlingen vrij

Ramadan

Ramadan en Suikerfeest.

De Ramadan is een bijzondere maand voor de moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin volgens de islamieten de eerste openbaringen van de Heilige Koran aan profeet Mohammed plaats vonden. Het vasten in deze maand is in principe verplicht voor alle moslims, maar zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen, reizigers en andere mensen met verschillende redenen worden uitgezonderd van het vasten. Het is de maand wanneer er tussen zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Dit jaar duurt het vasten tot 20 of 21 april. Het vasten houdt in dat er niet wordt gegeten, gedronken en gerookt als de zon schijnt/op is. De Ramadan is meer dan alleen vasten, voor moslims staat deze maand in het teken van het reinigen van lichaam en geest in de vorm van vergeving, bezinning en het schenken van geld aan de armen. Het is een maand van tolerantie, liefdadigheid,

verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. Na deze maand van vasten vindt het Suikerfeest plaats.

Tenslotte

Jezus leeft

Kom snel, kom gauw, kom schiet nu op,
er is een wonder gebeurd.

Laat los, laat gaan, laat je spullen staan.

Er wordt niet meer getreurd.

Er is niets meer in het graf,
een nieuwe tijd breekt aan.

Hij die voor mij Zijn leven gaf,
was dood en is nu opgestaan.

Jezus leeft, ja Hij leeft, 'k heb Hem zelf gezien.

Hij noemde mij zelfs bij mijn naam.

Jezus leeft, ja Hij leeft, kom ga met me mee.

Hij is niet dood, Hij is opgestaan.

